



# 't Wegwijzertje

## AGENDA

### Donderdag 24 september

- Alle kinderen zijn vrij ivm studiedag

*Het volgende WW'tje verschijnt op 25 september*

## VAN HET MANAGEMENT

"Ik ga slapen, ik ben moe..." Zingt jouw kind dat 's avonds? Met het wijsje van dat kindergebed eindigt het liedje van Joke Buis 'Laat alles los'

<https://www.youtube.com/watch?v=Hyxk2b8VhFc>.

Het liedje gaat over loslaten, alles loslaten voor je slapen gaat, het refrein staat hiernaast. Lukt het jouw kind om 's avonds in bed alles los te laten en rustig te gaan slapen? En lukt het jou zelf? Alles loslaten, in vertrouwen dat God je stevig vast heeft? Dat Hij zal zorgen bij alles wat na vandaag komt? Nu de eerste schoolweken er weer op zitten merk je vast dat er heel veel op jou afkomt, van alles praktisch geregeld krijgen (en dat kan heel veel zijn!) tot je kind dat met tegenzin naar school gaat en alles daar tussen in. Dat kan je hoofdbrekens bezorgen.

Het verlangen dat allemaal los te laten en er geen zorgen meer over te hebben ken je vast. En ook als het allemaal wel op rolletjes loopt is het nog een kunst je hoofd rustig te krijgen als je gaat slapen. Wellicht voor jouw kind ook. Ik hoop en wens je toe dat je de vrede kent die het kan geven als je alles bij God neerlegt en het bij Hem mag laten rusten.



## Ouderbetrokkenheid

Voorgaande jaren startten we het nieuwe schooljaar met een nieuwjaarsreceptie in de eerste week en een informatieavond in de tweede week. Als ouder had je dan de mogelijkheid om informeel kennis te maken met de klas van je kind en met de ouders van zijn/ haar klasgenoten. En je kreeg allerlei informatie over het reilen en zeilen van de groep. Maar zulke bijeenkomsten met veel mensen in een beperkte ruimte konden we nu niet doorlaten gaan. Gelukkig hebben we momenteel de startgesprekken waar we graag jou als ouder horen vertellen over jouw kind. Dat vinden we heel

belangrijk. Wij willen als school niet alleen vanuit onze kant 'informatie zenden' maar graag met ouders samenwerken. Daarbij is met elkaar in dialoog gaan belangrijk, naar elkaar luisteren en elkaar verder helpen in het belang van het kind. Het is bewezen dat kinderen waarvan ouders en school goed samenwerken het beter doen op school. De eerste twee momenten zijn al geweest en al veel ouders zijn op school geweest. Fijn jullie weer even binnen te zien!

De nieuwjaarsreceptie en info-avonden pasten daarbij het elkaar ontmoeten en leren kennen. Nu die wegvallen willen we zoeken naar alternatieven die hetzelfde doel beogen. We hebben daar nog geen kant en klaar plan voor liggen, maar we zijn op zoek naar ideeën. Heb jij een idee wat we als school zouden kunnen gaan doen om de betrokkenheid tussen ouders en school nog meer vorm te geven, als alternatief voor de wegevallende activiteiten? Laat het weten aan ons! Meedenken waarderen we zeer!

*Een goede weekwisseling toegewenst!*

*Namens het MT, Karin van Bruggen*

### **Veranderde datum vrije dag**

Voor de vakantie heb je al een lijst gekregen met alle activiteiten en studiedagen erop. De LEVWN Inspiratiedag staat op onze planning op 28/5. Hij is echter verschoven naar vrijdag 4 juni. Wil je dat wijzigen in je planning?

### **Opvang tijdens startgesprekken Hoofdland**

Ook de komende momenten is er 's middags tijdens de startgesprekken opvang voor kinderen. De opvang vindt plaats in het speellokaal.

## **ALGEMEEN**

### **Tussenschoolse Opvang (TSO)**

De TSO tijden zijn:

- Hoofdland van 11:55-12:50 uur op maandag, dinsdag en donderdag en op vrijdag van 11:55-12:25 uur.
- Van Karnebeekpad van 12.05 – 13.00 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Helaas hebben we niet altijd een vaste tso-ers kunnen inplannen. Als die er niet is dan is de eerste op het rooster degene die de school ingaat om af te tekenen en spullen te pakken. Hij/zij is dan ook het aanspreekpunt voor die dag.

### **Even voorstellen**

Beste ouders,

Ik ben Mirjan den Hartog-Miedema en ik werk vanaf dit schooljaar op De Wegwijzer; maandag t/m woensdag als leerkracht van groep 5b. Ik ben getrouwd met Chris en moeder van Amber, Daan en Milan, waarvan de oudste 2 ook op De Wegwijzer zitten. Hiervoor heb ik 13 jaar met veel plezier op De Akker in Rijswijk gewerkt, ook een school van LEV-WN. Omdat het tijd was voor een nieuwe uitdaging en ik graag dichterbij huis wilde werken (we wonen zelf ook in Zwijndrecht), ga ik graag aan de slag op De Wegwijzer!

## Uitdaging op het Hoofdland

Voor de zomervakantie zijn we, op het Hoofdland, tijdens de sluiting de uitdaging aangegaan om in de vakantie zoveel mogelijk dingen op te zoeken waarin we iets van God kunnen zien. Net als dat een tekening iets zegt over het kind dat het gemaakt heeft, zegt alles in de natuur iets over onze grote, machtige, creatieve, kleurrijke, liefdevolle God.

Fantastisch dat er spulletjes zijn meegenomen: een kleurrijke pauwenveer, een voedzame maiskolf, een foto van een regenboog op een gletsjer, een foto van een roofvogel, een schelp, eikels, een stok, een dennenappel, veertjes, tamme kastanjes....Fantastisch toch! Dank je wel voor iedereen die iets heeft meegebracht! Mooi dat jullie ons zo iets laten zien van wat onze God heeft gemaakt.



## UIT DE GROEPEN

### Groep A

Het voelt nu alsof we niet weggeweest zijn van school, zo vertrouwd. Gelukkig zaten er wel een heleboel heerlijke vakantie-zomerweken tussen, waarin we met veel zonne-energie lekker konden opladen!

Maar nu zijn we gewoon weer druk aan het spelen en werken, zingen en gymmen, fietsen en luisteren.

Met een uitnodigend thema, want dieren spreken tot de verbeelding en zetten ons aan het denken. Net als wij krijgt het ene lammetje niet genoeg van gekke sprongen maken en lekker rennen in de wei, terwijl de andere rustig bij moeder schaap in de buurt blijft. We vragen ons af of schapen pijn hebben als ze geschoren worden en koeien bij het leegtrekken van hun uiers door een machine? En wat lust een ezel of een lama eigenlijk graag? En kun je een schaap ook melken, hij heeft wel een dikke uier! Zo leren we er elke dag weer nieuwe dingen bij. Bovendien hebben we al een pril begin van een boerderij in onze klas gemaakt. Maar er kan nog veel meer bij! Dus wie wil nog een leuke knuffel meenemen voor onze boerderij?

Heel leuk ook om volgende week echt een boerderij voor kinderen te bezoeken bij "Fien en Teun" in Molenwaard. We hopen daar een groot deel van de dag door te brengen. Het is de bedoeling dat de kinderen net als anders iets voor de fruitpauze en voor de lunch meenemen, ook drinken (anders wordt de prijs wel erg hoog voor een excursie)

Natuurlijk is het handig niet al te nette kleren en laarzen of oude schoenen aan te trekken.

Wat onze groep betreft : we zitten met een vertrouwde groep bij elkaar, met alleen Thiago Haas als nieuwe leerling. Maar wel zijn de rollen duidelijk veranderd, omdat de oudste kinderen naar groep 3 gegaan zijn. Nieuwe leiders, meedenkers en zangers gaan opvallen, heel mooi om te zien hoe dat in die eerste weken vorm krijgt. Om onze gedragsregels op te halen zijn we weer met het verhaal van de petten gestart van de kanjertraining. Met vertrouwensoefeningen tussen de bedrijven door en tijdens de gymles tasten we -soms letterlijk - af wie we zijn en wie de ander is. Zo hebben we elkaar lekker op de rug gekriebeld en daarna gemasseerd, mochten we allemaal ons verhaal vertellen bij onze boerderijfoto op het digibordscherm en maakten we een gezamenlijke kruipronde in het speellokaal.

Met de Bijbelvertellingen zijn we vooraan in de Bijbel begonnen en we zitten nu bij de geschiedenis van Noach.

Mooi dat de gesprekken met u als ouders ook al gestart konden worden; oude en nieuwe informatie wisselden zich daarbij af.

*Groet van Ada de Wolf*

## Groep B

Zo, de eerste weken zitten er al weer op.

De kinderen hadden maar weinig tijd nodig om te wennen. Zo leek het voor ons althans. In deze startweken besteden we veel aandacht aan de afspraken in de klas. We doen spelletjes om elkaar beter te leren kennen. En bespreken ook de poster van de Kanjertraining. Daarop staan de volgende afspraken: We vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we werken samen, we hebben plezier, we doen mee. Door verhalen en spelletjes gaan de kinderen dan begrijpen wat dit inhoudt.

Op dinsdag-donderdag hebben we ook een stagiaire in de klas. Leanne doet de opleiding voor onderwijsassistente en zit in het tweede jaar. Zij doet regelmatig een opdracht met een groepje kinderen. Inmiddels zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de themahoek. Wat worden er een prachtige hokken gemaakt! We bekijken daarvoor filmpjes en bedenken zelf hoe we dan een goed hok kunnen maken.

We vouwen ook een boerderij en maken daar dan dieren bij.

Maandag naar Fien en Teun! Heeft u de mail van juf Rianne al gelezen daarover?

Voor de bijbelverhalen volgen we de methode Levend Water. Afgelopen schooljaar hebben we de lijn gevolgd van groep 2. Dit schooljaar doen we groep 1. We zijn bij de schepping begonnen en hebben deze week vertelt over Noach.

Voelt u zich vrij om ons te mailen als u vragen hebt?

*Hartelijke groet, Rianne Westra en Yvonne Stegeman*

## Groep C

Fijn om elkaar allemaal weer te zien na de vakantie! Veel bekende gezichten.

Twee gezichten zijn er nieuw. In de vakantie is Ralph 4 jaar geworden en sinds vorige week zit hij bij ons in de groep.

Welkom Ralph! We hopen dat je snel gewend mag zijn. Ook hebben we een nieuwe juf op de maandag en de dinsdag. Fijn dat u ook bij ons bent gekomen juf Lisan!

Afgelopen weken hoorden we uit de Bijbel de verhalen van de schepping en van Noach. We verwonderen ons over allerlei soorten dieren die God geschapen heeft en die Adam een naam mocht geven.

De komende tijd tot de herfstvakantie staan bij ons de dieren van de boerderij centraal. Afgelopen week hebben we al veel gehoord, gezien en met elkaar gepraat over het wonen en werken op een boerderij.

Voor onze themahoek zijn we nog op zoek naar spulletjes: o.a. knuffeldieren, hark,schep, laarzen/klompen e.d. Ook zijn we bezig met het regelen van een aantal uitjes die met de boerderij te maken hebben. U hoort hier binnenkort meer van.

Ook zijn we alweer lekker aan het spelen in de klas en raken we inmiddels al weer gewend aan de regels en routines.

Vorige week donderdag is er een lief broertje bij Hineni geboren. Van harte gefeliciteerd met Leam.

Gisteren was het ook feest in onze klas. We vierden de verjaardag van Jesse die in de vakantie 5 jaar is geworden

Nog van harte gefeliciteerd Jesse. Kijkt mee u mee op Klasbord naar de foto's van deze gezellige morgen?

Fijn ook om met u als ouders kennis te maken en elkaar te ontmoeten tijdens de oudergesprekken.

We hopen op een goed jaar met elkaar waarin het welbevinden en de ontwikkeling van uw kind centraal staat.

*Hartelijke groeten en tot volgende week van juf Lisan en juf Tjitske*

## Groep D

De 1e weken zijn voorbij en we zijn al weer aardig aan het ritme van school gewend. We zijn begonnen met het thema "de boerderij". Deze week hebben we over het schaap en de kip gewerkt en gepraat en

filmpjes gekeken. We hebben geleerd dat de wol van onze truien van het schaap komt. En we hebben gekeken hoe een ei er van binnen uitziet en hoe het smaakt als het gekookt is. We knutselen en spelen veel. Ook hebben we allemaal verteld over de foto die we hebben gekregen. We gaan van alle foto's een mooi boek maken.

In de Bijbelverhalen hebben we gehoord wat de Here God allemaal heeft gemaakt. En dat alles goed en mooi was. Daarna kwam het verhaal van Adam en Eva en de slang. Dat was wel heel verdrietig. Gelukkig heeft de Here beloofd dat het allemaal weer goed wordt door de Here Jezus.

Dinsdag mogen we met z'n allen naar de boerderij. Jullie krijgen van juf Rachel hierover nog informatie. We zijn benieuwd wat we allemaal zien en mogen doen.

Het is fijn dat we met jullie de startgesprekken mogen hebben. We vinden het belangrijk dat we goed contact hebben met jullie over de kinderen. Als het nodig is mogen jullie altijd mailen naar ons. We nemen dan zo snel mogelijk contact met jullie op.

Op Klasbord proberen we jullie ook op de hoogte te houden wat we in de klas doen. Als u nog niet bent aangemeld horen we dat graag.

*Hartelijke groeten van juf Rachel en juf Grietje*

### Groep E

De eerste twee weken zijn achter de rug. De allereerste spanning over de nieuwe groep, de nieuwe juffen is er af. We kijken terug op mooie weken, waarin we elkaar leren kennen en met elkaar bezig zijn om routines op te bouwen. Tot nu toe gaat het goed en is er een goede sfeer in de groep. Het is ook heel fijn dat we elkaar, ouders en leerkrachten, bijna allemaal hebben gesproken! De bijbelverhalen gingen over Adam, Noach en komende weken gaan we verder met de verhalen over Abraham. Het eerste thema de boerderij begint langzaam te leven voor ons. We hebben in de bouwhoek leuke bouwplaten van dieren, die we al goed kunnen maken, zie foto. We maken hokken van kapla voor dieren, we sorteren de dieren en we zijn bezig een boerderijhoek op te bouwen. Aan het kippenhok wordt hard gewerkt. Het hok werd heel mooi en toen ineens bedachten we ons, oh waar leggen al die kippen eigenlijk hun eieren en hoe ziet dat eruit? De koeien en kalfjes staan in het weiland, maar ja of we ze daar zomaar kunnen laten staan, daar gaan we ons komende week in verdiepen. We hebben ook al een letter geleerd, de b van big, boer, bak, boerin, boerderij, en big. Big vonden we een heel leuk, nieuw woord met elkaar. Het klinkt heel grappig en dat het een baby varken is, was voor een heel aantal van ons nieuw. En daarom gaan we de letters i en g ook leren voor de herfstvakantie. Dan kennen we gewoon al een woordje! We hebben ook een uitje waar we ons op kunnen verheugen op maandag 21 september. Komende week gaan we vast nadenken op welke vragen we dan een antwoord gaan zoeken. De gymlessen zijn ook spannend en vooral erg leuk. De komende weken hopen we meer te gaan ontdekken over het leven als boer/boerin op een boerderij.

Doosjes formaat hagelslag, zijn nog welkom. En boerderijknuffels ook.

In onze groep helpen met regelmaat juf Marian en juf Marion, we zijn met jullie hulp altijd heel erg blij!

*Goed weekend en hartelijke groet, Arjanne en Barbara*

### Groep 3A

Zo, het schooljaar is weer begonnen en we hebben er al weer 2 weken op zitten in groep 3. We zijn begonnen met het thema over de boerderij. Hier hebben we al verschillende woorden bij geleerd! Zelf hebben we al in ons 'probeerschrift' geschreven, en hebben we een verhaal geschreven bij onze foto van de boerderij. Dat kunnen we allemaal! Ook hebben we kippen geknutseld, wordt er een traktor gemaakt en maken we met blokjes kippenhokken en boerderijen. En natuurlijk lezen we boekjes over de boerderij en boerderijdieren. Op dinsdag 22 september gaan we naar de Avonturenboerderij, daar hebben we al veel zin in!



Daarnaast zijn we ook aan het schrijven in ons schrijfschrift. We zijn begonnen met de cijfers leren schrijven, en dat gaat al erg goed. Bij schrijven is het belangrijk dat we goed op onze stoel zitten en dat we ons potlood goed vasthouden. Daar oefenen we veel mee en zo werken we netjes in ons schrift. Ook zijn we begonnen in ons rekenschrift. We oefenen met tellen tot 10 en met meer en minder. Al met al wordt er hard gewerkt in de klas.

Gelukkig is er ook tijd om buiten te spelen en in de klas te spelen!

De afgelopen 2 weken hebben we het liedje 'Heer onze Heer' geleerd met gebaren. Ook oefenen we met liedjes over Noach.

*Groetjes, Ilse en Francis*

### **Groep 3B**

Het eerste wegwijzertje van dit schooljaar. We hebben al veel gedeeld via klasbord. Fijn dat we al zoveel ouders hebben gesproken de eerste twee weken. We vinden het fijn om contact te hebben over uw kind! Woensdag zijn de laatste gesprekken. We zijn van start gegaan met het thema de boerderij. We leren lezen en schrijven via het thema. We hebben een kippenhok in de gang gemaakt en we gaan dat verhaal steeds verder uitbreiden. We koppelen het schrijven en lezen steeds aan de dingen die we doen en willen weten. Voordat aan werk gaan vertellen we vaak in tweetallen. En werken het daarna alleen of samen uit.

Ook wordt er samen met groep 3a een tractor gemaakt. We doen kanjerspellen om elkaar te leren kennen. Juf heeft vandaag "dit ben ik" tasje meegenomen. Daarin zaten 3 à 4 dingen die passen bij mij. Maandag zal juf Simone dat doen. Elke dag daarna zijn steeds 2 kinderen aan de beurt om de tas mee naar huis te nemen en er spullen in te doen. De spullen moeten in de tas passen. Een foto van thuis erbij is leuk (dit mag ook via de mail dan kunnen we hem om het digibord laten zien)

We hebben a; 2 keer gegymd met meester Wouter. Nog niet alle kinderen hebben hun gymtas op school. Wilt u hem nog even meegeven. We hebben elke dag kinderen die ziek/ verkouden thuis zijn. We hopen dat het snel weer over is want we missen de kinderen wel. Er zijn veel kinderen jarig geweest dus we genieten bijna elke dag van een traktatie. De verhalen uit de Bijbel gaan tot nu toe over de schepping tot aan Noach. Een fijn weekend!

*Hartelijke groeten van Simone en Swanice*

### **Groep 4A**

En toen zaten de kinderen alweer in groep 4. De eerste dag begon een beetje spannend en ook de eerste week was af en toe best wel spannend, maar de kinderen waren ook erg enthousiast en ze deden enorm hun best. Vorige week zijn we rustig opgestart en deze week lukte alles al een beetje sneller en hadden de kinderen minder tijd nodig om hun lessen te maken. De kinderen hebben geleerd wat een 'lidwoord' is en wat een 'zelfstandig naamwoord' is. Dit was nog best wel een beetje lastig en dit gaan we nog wel een paar keer herhalen de komende tijd. Ook hebben ze een echt gedicht leren schrijven. Met rekenen zijn we druk bezig met het tellen, de getallen, sprongetjes op de getallenlijn en ook hebben de kinderen gewerkt over de 'meter' en we hebben geoefend met geld. Met het thema hebben we deze week een start gemaakt. Zo hebben de kinderen kennis gemaakt met boer Boris. We werken namelijk over de boerderij. De kinderen hebben vragen bedacht voor de vragenmuur en ze hebben een woordweb gemaakt. Ook hebben we met elkaar sla gemaakt en besproken waar alle ingrediënten vandaan kwamen. Mocht u nog leuke spullen van de boerderij hebben of iemand kennen met een boerderij, dan horen we het graag!

*Groetjes juf Marjolein en juf Tamara*

### **Groep 4b**

En dan zitten er al weer twee weken op in groep 4!

Best hard werken hoor.....rekenen, taal, spelling, lezen, schrijven...poeh poeh. Veel kinderen moeten wel weer even wennen hoor. We doen elke dag kanjerspelletjes en oefeningen met elkaar, om elkaar nog

beter te leren kennen. En ook om te leren hoe we er voor zorgen dat iedereen het fijn heeft in de groep. Dinsdag hebben we een Kanjertijger geknutseld, die heeft inmiddels een plekje thuis gekregen als het goed is. Wat het betekent om een kanjertijger te zijn, kunnen de kinderen vast zelf uitleggen.

Wij als juffen zijn erg trots op de kinderen. Want wat kunnen ze stil werken! Echte toppers zijn het! Zo hebben ze met spelling gewerkt over woorden met meerdere medeklinkers achter elkaar: korst en strik. Bij taal hebben we het gehad over samenstellingen: tafelpoot, het alfabet en gedichten. De leestekst ging deze week over de koe.

Nou, u hoort het al, tijd om even uit te rusten.... Een heel fijn weekend allemaal

*Groetjes van alle kinderen van groep 4B, juf Jennifer en juf Hanneke*

### **Groep 5A / Nieuws uit de junglegroep**

Onze groep is lekker van start gegaan. Regelmatig doen we kanjerspelletjes, waarin we samenwerken, elkaar vertrouwen en betrouwbaar zijn. Ook bespreken en oefenen we verschillende gedragsverwachtingen, zoals: "Telt de juf van 5-0 dan let ik op" of "Wat moet ik doen als ik een vraag heb?" Ook weten ze wat ze moeten doen als ze het lokaal binnenkomen.

Ze wassen hun handen 20 seconden op een grondige manier en lopen dan naar hun plekje. Ze kijken op het bord, want daarop staat precies wat ze kunnen gaan doen. 's Morgens is dat een boek lezen, na de pauzes staat er welke materialen ze kunnen klaarleggen voor de les die volgt.

3 dagen per week is juf Marieke in de groep. Regelmatig gaat ze met een groepje leerlingen wat activiteiten doen, zodat iedereen de hulp krijgt die ze nodig hebben.

We hebben ook een leuk voorleesboek : Superjuffie. We genieten van de avonturen die juf Josje en haar groep 5 beleven.

Elke dinsdag hebben we gym. In tegenstelling tot groep 4, blijven de gymkleden niet op school. Graag wel elke dinsdag gymkleden en gym schoenen meegeven in een handige tas.

Veel kinderen hebben al "oortjes" in hun la, maar nog niet iedereen. Wilt u die z.s.m. meegeven, want die zijn regelmatig nodig bij het werken op de snappet of chromebook.

Wat zijn de startgesprekken trouwens leuk om te doen, vooral met de kids erbij. Het is mooi om te zien hoe goed ze zichzelf al kennen en kunnen aangeven waar ze nog graag in willen groeien.

*Groeten van Annemiek*

### **Groep 5B**

De zomervakantie zit er op en we zijn van start gegaan in groep 5b. De 1 had er alleen maar heel veel zin in en de ander vond het ook best een beetje spannend. Na een lange vakantie, een nieuw gebouw, nieuwe juffen, nieuw schoolplein....

We raken langzamerhand gewend aan de verschillende dingen in groep 5, maken met elkaar afspraken over hoe we hulp vragen (eerst de vraag nog eens goed doorlezen, de vraag stellen aan onze buur, dan de hulp van de juf inschakelen door het vragenblokje te gebruiken en op onze beurt te wachten, de opdracht even overslaan en alvast verder gaan met de volgende opdrachten) en we hebben al aan verschillende vakken gewerkt. Maar tussendoor doen we ook veel kennismakings- en ontspanningspelletjes.

Ook hebben we 2 voorleesboeken in de klas. Juf Daniëlle leest uit 'Juf Rommelkont' en juf Mirjan uit 'De Griezels'. We genieten er erg van om op die momenten lekker te ontspannen en te luisteren naar de leuke verhalen.

Afgelopen week hadden we onze 1e klassenvergadering, waarbij we stil stonden bij de vraag 'wat gaat er goed in onze groep?'. We overlegden eerst in tweetallen, daarna in groepjes van vier en uiteindelijk kwamen we tot een klassikale lijst van wel 20 dingen die al goed gaan in onze groep! Bovenaan hebben we gezet: 'IEDEREEN IN DE KLAS HOORT ERBIJ!' Inderdaad: met hoofdletters en een uitroepteken, want iedereen in de klas was het hiermee eens. Dat is een goede start van het nieuwe schooljaar!

Volgende week hebben we de 2e klassenvergadering, waarbij we het gaan hebben over de vraag wat er nog beter kan in onze groep.

*Hartelijke groeten van de kinderen en de juffen Daniëlle en Mirjan*

## **Groep 6A**

Alweer twee weken voorbij van het nieuwe schooljaar van groep 6A.

Wat een prachtige, bijzondere en unieke kinderen krijgen we elke dag weer in ons lokaal, om mee op te trekken, om samen te leren, om samen lief en leed te delen en om hen hun waardevolle talenten te laten ontwikkelen.

Er is lief bij Israel thuis; hij heeft een nieuw broertje, Leam, gekregen. En leed bij Fleur; haar opa is overleden. En feest bij Ruben dO; zijn ouders zijn 12 en een half jaar getrouwd.

Zo aan het begin zijn er veel nieuwe dingen te leren. Elke dag huiswerk, dus elke dag je map mee naar school. Een huiswerkplanning tot aan de herfstvakantie; gelukkig hoeft het niet allemaal tegelijk.....

Topografie van Nederland maken en leren; dat is echt leuk, voor veel kinderen is dat meteen het lievelingsvak!

Bij het rekenen hebben we op dinsdag en op donderdag 3 juffen ter beschikking. We verdelen alle kinderen in 3 niveaugroepen, zodat er extra uitdaging of extra hulp en uitleg gegeven kan worden. Een luxe die voor kinderen en juffen voordeel oplevert.

Met bijna alle kinderen en hun ouder(-s) hebben we een startgesprek gevoerd.

Wat een stoere gesprekspartners zijn de kinderen. En wat kennen ze zichzelf goed, weten ze goed te verwoorden waar ze trots op zijn (en met recht!), waar ze hulp bij nodig hebben en wat belangrijk is om over hen te weten.

De themalessen in deze eerste schoolweken staan in het teken van groepsvorming. We doen veel spelletjes met elkaar, herhalen de kanjerregels die belangrijk zijn omdat iedereen zich veilig moet kunnen voelen in de klas. En we bedenken een aantal regels die wij in onze groep belangrijk vinden. Daar gaan we ons dan allemaal aan houden en kunnen we elkaar aan herinneren.

Het wordt vast een mooi jaar!

*Kinderen van 6A en juf Karin en juf Sari*

## **Groep 6B**

Wat hadden de meeste kinderen zin om na de vakantie weer te beginnen, en de juffen ook! Vorige week zijn we vooral bezig geweest met hoe we als groep 6B in de klas zijn. Waar liggen alle spullen, hoe zien onze laatjes eruit, wanneer en hoe stel je een vraag aan de juf. We weten inmiddels hoe we werken met de dobbelsteen, hoe de taakkaart eruit ziet. En hebt u al gehoord over de stilte-kapitein, de materiaalbaas, de taak-kapitein en de tafelbaas? Deze groepstaken worden heel serieus genomen, echt knap. We hebben allemaal een geel mapje waarin belangrijke papieren zitten die we bijna elke les nodig hebben (taakkaart, leesbingo enz.).

Deze week hebben we de gewone lessen van de methode. We moeten nog een beetje inkomen, vooral het werktempo gaan we verhogen. Maar dat komt wel goed. Wat we samen hebben afgesproken is dat iedereen altijd meedoet. "We doen mee!" Dan gaat het over lessen en activiteiten in de klas of buiten met de juf. We gaan oefenen om onze aandacht bij de les te houden en ontdekken wát ons dan afleidt.

We hebben al veel lol gehad met elkaar. Wat hebben we gelachten toen Thijs K per ongeluk 'pappa' tegen juf Annelies zei. We doen veel korte spelletjes tussen de lessen door. We hebben geprobeerd om als groepje tot één standpunt te komen over een stelling. We zingen, springen, dansen en genieten. Vooral van de vissen die deze week bij ons zijn komen wonen.

En natuurlijk gaat er ook wel eens iets mis, of is er een ruzie. Daar leren we van. Voor alles wat goed gaat, krijgen we knickers. En als er genoeg knickers in de fles zitten, hebben we als klas een beloning. De eerste beloning was vorige week al: 10 minuten extra buiten spelen.



Samen gaan we er, onder Gods zegen, een mooi jaar van maken.

*Groetjes, Willemieke en Annelies*

### **Groep 7A**

We hebben inmiddels al 10 dagen in groep 7 gewerkt! Dat gaat eigenlijk best wel snel. We hebben echt fijne dagen gehad, heerlijk gewerkt en plezier gemaakt. Ook zijn we al aardig gewend aan een meester voor de klas en de meester is gelukkig al aardig gewend aan ons! We hebben met crea een verjaardagskalender gemaakt. Iedereen moest eerst op de foto met een spuitbus en net doen alsof je graffiti op de muur deed. Vervolgens heeft de meester deze foto uitgeprint en daarop moesten we onze naam met graffiti letters schrijven en de datum van onze verjaardag. Ze zijn heel gaaf geworden.

De meester heeft van bijna iedereen een gezinsfoto gekregen. Als hij ze allemaal heeft gaan we iets over ons eigen gezin vertellen en komen de foto's in de klas te hangen.

We zijn deze weken lekker bezig met veel Kanjergesprekken en oefeningen in de klas. Wat voor groep zijn we, horen we er allemaal bij, voelen we ons fijn bij elkaar, wat voor groep willen we zijn, enz. Het is mooi en belangrijk om dit van elkaar te weten aan het begin van dit jaar. Zo kunnen we er met elkaar voor zorgen dat we een gaaf jaar met elkaar hebben.

*Hartelijke groet van groep 7A en meester Gert*

### **Groep 7b**

De eerste twee weken van het nieuwe schooljaar zitten er weer op.

Zo in het begin is het weer even wennen om naar school te gaan, wennen aan elkaar, aan de nieuwe juffen en natuurlijk aan stil/hard/goed werken.

Wat fijn om te zien dat iedereen zijn/haar best hiervoor wil doen. We hebben bijvoorbeeld bij Kanjertijd uitgesproken dat iedereen betrouwbaar wil zijn. Ook hebben we het regelmatig over hoe we ons gedragen in de klas. Dit heeft alles te maken met vertrouwen. We hebben gesproken en nagedacht over het dragen van de witte pet (vertrouwen) met een andere kleur erbij. Welke pet(ten) draag ik? Kijk maar eens naar de afbeelding, welke pet past bij uw kind?

Het is heerlijk om te merken dat de regels er weer in komen, dit zorgt ervoor dat we goed naar elkaar kunnen luisteren, sneller aan het werk kunnen gaan en rustiger door kunnen werken.

Veel kinderen hebben al oordopjes op school, fijn! Heeft uw kind dit nog niet? Wilt u dit dan alsnog meegeven, denk ook aan een opbergbakje oid, zodat de snoertjes niet kapot gaan en het netjes opgeborgen kan worden.

We zijn erg blij dat we alle ouders en kinderen hebben kunnen spreken tijdens de startgesprekken.

Mocht u iets willen overleggen of bespreken, mailt u ons dan alstublieft! We werken graag met jullie als ouders samen!

Voor nu een mooi en gezegend weekend gewenst.

*Hartelijke groet, Marleen en Hannah*

### **Groep 8a**

De eerste 2 weken zijn alweer voorbij in groep 8. Enerzijds is het heel erg wennen: een nieuw lokaal, nieuwe lesstof én de oudste van de school zijn! Anderzijds is er ook veel hetzelfde gebleven: nieuwe juffen, dezelfde kinderen in de klas en even gezellig als altijd. We hebben fijne weken gehad met elkaar en zijn ook al hard aan het werk geweest. We hebben gewerkt over grafieken en breuken, over leestekens en bijvoeglijke naamwoorden, over voltooide tijd en camera woorden. Ook zijn we begonnen met een me-card te maken. Op deze poster zijn allerlei dingen over onszelf te zien. Leuk om iedereen zo creatief bezig te zien en zijn of haar interesses tevoorschijn te zien komen. Ook hebben we met elkaar een muur gebouwd. Iedereen heeft een eigen steen versierd. De muur stelt onze klas voor en samen zorgen wij ervoor dat de muur blijft staan en iedereen erbij hoort. Kortom: we hebben al heel veel

gedaan in de afgelopen weken. We zijn blij om iedereen na de vakantie weer gezien te hebben en ook om weer de klassen gewoon vol te hebben. Vele redenen tot dankbaarheid!

Fijn weekend!

*Groetjes, Juf Margriet en juf Esther*

### **Groep 8b**

Wauw wat een gave groep is dit ook weer. Stukje bij beetje leren we de kinderen een beetje beter kennen. De gesprekken die we dinsdagavond nog konden voeren, hielpen hier ook zo mooi bij. We doen veel groepsvormende activiteiten en stellen groepsnormen vast. Gaaf om te merken dat ze steeds meer open worden.

We vinden het leuk om de verhalen over de foto's te horen en ook de zelfie-kaarten krijgen steeds meer vorm.

Met gym moesten de kinderen moeilijke oefeningen doen. Te moeilijk begreep ik van meester Wouter. Ze gaan er hard mee oefenen.

Van 5-9 oktober hebben we het drempel onderzoek gepland. Het zal zeker geen vijf dagen in beslag nemen, maar we verdelen het een beetje over die week.

Een fijn weekend en mocht u een vraag of opmerking hebben, bel of mailt u dan gerust.

*Hartelijke groeten de juffen van 8b*