



# 't Wegwijzertje

## AGENDA

### Maandag 19 t/m vrijdag 23 oktober

- Herfstvakantie

*Het volgende WW'tje verschijnt op 30 oktober*

## VAN HET MANAGEMENT

De woorden 'positief' en 'negatief' krijgen momenteel een andere lading. We zijn nu liever negatief (in een bepaalde zin) dan positief. Gek hè? Negatief zijn past niet bij mij. Ik zie graag mogelijkheden, oplossingen, nieuwe kansen. Omdenken in plaats van afdenken. Lukt het ons om op school positief te blijven qua stemming en houding? Nou, best wel! Ik ben heel blij en dankbaar met onze positieve en constructieve team! Maar....altijd positief zijn, kan dat? Is dat wel echt? Wat zegt de bijbel? Ik ben altijd wel onder de indruk van Paulus, die alle reden had om diep negatief te zijn, maar als hij oproept om altijd dankbaar te zijn (vanuit een akelige gevangenis, met -tig moeilijkheden), dan heeft hij wel recht van spreken. Blijkbaar kan dat dus wel: horizontaal verdriet en moeite hebben en verticaal vreugdevol zijn. Ik pleit er niet voor om je af te sluiten voor verdriet, moeite, pijn. Dat is er, ook in mijn leven. Je hoeft niet met een glimlach rond te lopen als je van binnen verdrietig bent, dat is nep, toneelspel. Ook in de bijbel wordt geklaagd, gehuild, lees Davids liederen maar in de psalmen. Maar David ging met zijn klachten naar God toe en dat mogen wij ook. Bij God mag je eerlijk zijn, Hij begrijpt het wel. Ik merk zelf dat ik dan verdrietig kan zijn, balen, moeite hebben én tegelijkertijd blij zijn in en met God! Voor wie er van houdt: You Say van Lauren Daigle vind ik mooi qua tekst en muziek in dit verband:

<https://www.google.com/search?q=lauren+daigle+you+say&oq=lauren+daigle+you+say&aqs=chrome..69i57j0l6.6557j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>



### Verkeerssituatie rond het Hoofdland: onveilig?

We vinden het allemaal belangrijk dat de kinderen veilig naar school en naar huis kunnen. Het is goed om te merken dat vele ouders, opa's en oma's en anderen zich hieraan houden, dank daarvoor! Toch merken we dat de verkeersveiligheid rond het Hoofdland te wensen over laat. We kregen onlangs uit de buurt een klacht dat er te hard wordt gereden. Daarnaast zien we dagelijks dat er fout geparkeerd wordt, dat de stoepen met een gele stoepband gebruikt wordt als 'kiss-and-ride-zone' en buurtbewoners soms niet hun afrit afkunnen omdat die geblokkeerd is. Daarom dit berichtje.

Ons doel is dat 100% van de ouders, opa's en oma's en anderen die de kinderen brengen en halen, zich aan de veiligheidsregels houdt rond onze schoolgebouwen.

Helpt u mee? Spreekt u elkaar ook gerust aan als er iets niet gaat zoals hoort in het verkeer of bij het parkeren.

### **Een aantal aandachtspunten**

- Rij het gebied rond de school niet in vlak voor de school (de Polre). Rij één straat verder door. Kost meer tijd maar biedt meer veiligheid!
- Volg de rijroutes die met de zwarte pijlen zijn weer gegeven op het kaartje hiernaast, dat voorkomt verstoppingen.
- U moet de auto 5 meter van de hoek parkeren, dit geeft overzicht voor overstekende kinderen.
- Stilstaan of parkeren bij gele trottoirbanden is verboden, ook voor maar eventjes.
- Het parkeren aan de Reigersbek (het verlengde van de Polre in H.I. Ambacht) mag alleen in de parkeervakken! Dus in H.I. Ambacht niet aan het grasveld parkeren, in Zwijndrecht mag dat wel.
- Tip: parkeer aan de Hopklaver of het Volgerland, daar is vaak genoeg plek.

Met vriendelijke groet namens het management,  
*Karin van Bruggen*

## **ALGEMEEN**

### **Welkomstcommissie aan het woord**

Wanneer ouders voor het eerst een kind hebben wat naar de Wegwijzer gaat, dan is dat erg spannend! Gaat mijn kind gelukkig zijn op deze school? Hoe zit dat met wegbrengen en ophalen? Wordt er op een goede manier invulling gegeven aan onze Christelijke identiteit? Om deze ouders een warm welkom te heten brengen we hen vanuit de welkomstcommissie, voordat hun kind voor het eerst naar school gaat, een bezoekje. Tijdens dit bezoekje brengen we een 'Wegwijzer-goodie-bag' als welkomstkadoetje en bespreken we met de ouders allerlei praktische zaken in een ontspannen huiselijke sfeer, vaak begeleid met een kopje koffie/thee en wat lekkers.

Niet alleen is dit waardevol voor de ouders maar ook voor ons als school. Samen met de ouders, onze kinderen, leerkrachten en andere betrokkenen geven we invulling aan- en bewaken we de identiteit van onze school. Daarom vinden we het belangrijk dat nieuwe ouders en hun kinderen zich welkom weten. Vaak merken we dat het voor die ouders erg fijn is om een bekend gezicht tegen te komen op het schoolplein waaraan ze ook dingen kunnen vragen.

Helaas is het voorlopig even niet verstandig om bij mensen thuis een bezoek te brengen vanwege de corona perikelen, dus proberen we dit telefonisch te doen. Helaas is dit niet hetzelfde als een gesprek face-to-face. Daarom hopen we erop dat we na deze crisis weer huis-aan-huis bezoeken kunnen brengen.

We zouden het hartstikke leuk vinden als je ons daarmee wilt helpen! De gesprekjes duren meestal niet zo heel lang, laten we zeggen een uurtje. Gesprekjes vinden of alleen, of in tweetallen plaats en gemiddeld zal het neerkomen op maximaal zo'n 8-10 bezoekjes per jaar. Heb je interesse laat het ons dan even weten of neem contact op met Karin van Bruggen (k.vbruggen@levwn.nl)!

David en Gwen van Harten, Joke Slings, Arda Hoogvliet, Annemarie Verheuvél

## Nieuws Schoonmaakavonden

Beste ouders,

Na de zeer geslaagde schoonmaakavond van het vorige schooljaar, gaan we dit seizoen weer met frisse moed van start!

Bij de vorige schoonmaakavond was de opkomst erg goed en is er veel werk verzet. Laten we dit vasthouden voor het komende seizoen. Hoe meer mensen....hoe meer werk er verzet kan worden...hoe schoner de omgeving waar onze kinderen elke dag heel wat uren doorbrengen.

De schoonmaakavonden zijn van 19.00 tot 21.00 uur. Je staat in een klas van je eigen kind ingedeeld, maar ben je nu eerder klaar dan 21.00 uur, help dan andere ouders die nog niet klaar zijn in hun klas. Laten we ons samen inzetten voor een schone school!

Het maken van het rooster is een flinke en ingewikkelde klus, het kan dus zomaar zijn dat er een foutje in is geslopen. Wilt u het ons even laten weten als u er dubbel op staat, of helemaal niet? We hebben een rooster gemaakt voor het hele jaar, zodat elk gezin een keer aan de beurt is. Staat u op een bepaalde datum op het rooster, maar kunt u niet op deze dag? Wilt u dan a.u.b. ruilen met iemand van dezelfde klas, die een andere keer op het rooster staat. Dan weten we zeker dat er genoeg handen zijn om deze avond tot een succes te maken! Wilt u de ruiling even aan ons doorgeven?

Graag willen we vragen of de 'dikgedrukte' gezinnen in het rooster een stofzuiger meenemen, en de 'cursiefgedrukte' gezinnen spullen om de ramen te zemen. Verder graag iedereen een eigen emmer en doekje, schoonmaakmaterialen zijn aanwezig.

We hopen er een schoon seizoen van te maken met elkaar!

*Groetjes, Jodie Vogelaar (Hoofdland) en Ellen van Bruggen (Pad)*

[jodievogelaar@hotmail.com](mailto:jodievogelaar@hotmail.com), [pietenellen@vbruggen.net](mailto:pietenellen@vbruggen.net)

## UIT DE GROEPEN

### Groep A

Het regent, de zon schijnt, het waait, de winterjassen en de verwarming gaan aan : het is herfst. We spelen evengoed veel buiten, lekker bewegen : fietsen, klimmen, springen en soms stoeien. Ook hebben we 2x in de week een gymles in het speellokaal. Het is aan de kinderen te merken dat ze dit fijn vinden : veel bewegen, nieuwe vaardigheden leren en plezier maken met elkaar. Deze week hadden we een "stokkenles" in het speellokaal. Het hoogtepunt was de rollende brug, laat uw kind maar vertellen hoe dat werkt.

Maar ook wordt van de kinderen regelmatig juist aandacht en stilte gevraagd : tijdens de Bijbelvertellingen en 10 minuten tijdens het (fruit) eten. We zijn nu bij de geschiedenis van Jacob en Esau met de Bijbelverhalen. We leerden ook dat de mensen in die tijd in tenten woonden, water haalden uit een bron en broodkoeken bakten op een hete steen.

Intussen gaat de verzorging in onze boerderij natuurlijk door. Elke dag zie ik weer een andere boer of boerin de dieren voeren, de poep opruimen of de koe melken. Regelmatig komt de dierenarts langs. We leerden met voerkaartjes te werken : er is te zien hoeveel en welk voer je welk dier moet geven. Ook was de bee-bot regelmatig aan de beurt om door één van de kinderen geprogrammeerd te worden. En we hebben zelf chocolademelk gemaakt.

En we zijn alweer op excursie geweest, deze keer naar onze eigen Kiboe-hoeve. In het echt is alles natuurlijk nog veel leuker dan wanneer je het naspeelt. Het stinkende, knorrende varken, de pauwen met een jonkie en de gekke geitjes waren favoriet.

Jammer dat Féline en Naomé er niet bij konden zijn door quarantaine of verkoudheid. Gelukkig mag Féline op haar verjaardag, a.s. maandag weer naar school!

Leuk dat we binnenkort Aron en Loïs Kooijman bij ons in de groep krijgen. Ze zijn samen een tweeling en hebben al een grote broer Joas in groep 3.

En dan gaan we ook richting de herfstvakantie.

We verklappen nog even niet wat het thema na de vakantie wordt. Voorlopig zitten we nog tussen de dieren...en we maken zelfs allemaal een eigen dierenboek.

Alvast een fijne vakantie week toegewenst!

*Groet van Ada de Wolf*

## Groep B

Wat een pech, juf Yvonne ziek. Wat fijn dat juf Rianne en juf Marion voor de klas wilden staan. Juf Marion zei dat ze een erg leuke dag heeft gehad met de klas! Een compliment voor de kinderen.

We hebben verteld over Jakob en Esau. Jakob die naar Laban vlucht. Wat een mooie verhalen om te vertellen. Je ziet hier zo duidelijk Gods leiding in.

We spelen ook verder in de themahoek. Er wordt druk melk gemaakt voor de lammetjes die niet bij hun moeder kunnen drinken.

We hebben ook een voerautomaat. Je stopt geld in de automaat en een medewerker van de kinderboerderij weegt met een gewicht op de weegschaal af hoeveel voer je dan krijgt. Dit wordt door de opening naar buiten geschoven en voeren maar!

Afgelopen donderdag was juf Leanne jarig, zij heeft getrakteerd en de kinderen hadden een mooie tekening gemaakt voor haar.

Wat fijn dat de Kiboehoeve toch door kon gaan. Dankzij een ouder die twee keer wilde rijden.

Onverwachts viel juf Yvonne uit en dus ook een auto.

Wat hebben de kinderen het leuk gehad. De dieren van zo dichtbij zien. Sommige mocht je aaien. We hebben weer van alles gezien en geleerd. Aan het eind mochten we ook nog even spelen!

Nu weer op naar de laatste week voor de herfstvakantie. Wat gaat de tijd weer snel.

Na de vakantie mag u spullen meegeven voor het nieuwe thema. Weet u het nog? Kleding, oude schoenen. Graag uw naam erop en een briefje erbij of u het weer terug wilt hebben.

Woensdag komen er weer nieuwe kinderen wennen, Jefta en Lina. Welkom in onze klas!

*Hartelijke groet, Juf Rianne en juf Yvonne*

## Groep C

Hallo Allemaal! Wij hebben afgelopen weken weer veel gedaan en beleefd in onze groep. We genieten nog steeds van het spelen en werken in onze themahoek de boerderij. In deze hoek hangt nu ook een spelscript. Dit zijn foto's van de dingen /handelingen die de boer doet op de boerderij. bv eieren rapen, dieren voeren of de stal uitmesten. Een paar kinderen hebben bij de foto's ook nog geschreven zodat we ook kunnen lezen wat we allemaal in deze hoek kunnen doen.

Vanaf deze week zit Ivan bij ons in de groep. Nogmaals van harte welkom! We zien al dat je lekker aan het spelen bent. We hopen dat je snel gewend mag zijn. Ook kwam Yeshu afgelopen week woensdagochtend wennen. Hij hoopt na de herfstvakantie te starten bij ons in de groep.

Vorige week vierden we de verjaardag van Hineni. Zij is 5 jaar geworden. van harte gefeliciteerd! En we hebben alweer zin in maandag want dan gaat Daniël zijn 6e verjaardag vieren.

Gisteren hebben we een bezoek gebracht aan de Kinderboerderij. We hebben genoten! Alle ouders die mee waren hartelijk bedankt voor jullie hulp!

De verhalen uit de Bijbel gingen afgelopen dagen over Jakob en Esau. We hoorden over het bedrog van Jakob maar ook over de trouw van God. We leerden het lied: 'k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God.

Nog een week naar school en dan begint de herfstvakantie. Na de herfstvakantie gaan we weer werken over een nieuw thema. Dit zal zijn kleding/mode.

*Hartelijke groet van Lisan en Tjitske*

### **Groep D**

We werken nog 1 week over de boerderij . We hebben nu schapen, konijnen, kippen, koeien en varkens. Elke dag worden ze verzorgd: eten geven, hokken schoongemaakt, de koeien worden gemolken, de konijntjes worden geknuffeld. De boer kijkt op de computer wat de dieren nodig hebben. Het wordt ook een beetje spannend bij de broedmachine: als het goed gaat worden volgende week de kuikentjes geboren. We zijn heel benieuwd! In de klas zit de grote kip op het nest met eieren. Wie weet komen daar ook kuikentjes 🐣🐣

De Bijbelverhalen gaan deze week over Ezau en Jakob. We hebben gehoord dat Jakob zijn blinde vader heeft bedrogen. We hebben allemaal gespeeld dat we blind waren en dat je dan niks kunt zien. Verder hebben we gehoord dat Jakob moet vluchten voor zijn broer. Gelukkig gaat de Here met Hem mee. Hij zorgt ook nu voor Jakob.

We gaan elke dag 1 of 2 keer buiten spelen. Dat betekent elke keer jassen aan- en uittrekken. We willen vragen of jullie thuis willen oefenen met het aantrekken en het vastmaken van de jas. Ook is het handig als de kinderen zelf hun schoenen aan kunnen doen. Helpt u ons mee?

Dinsdag mogen we naar de kinderboerderij. Jullie hebben hier een mail over gehad.

*Groetjes van alle boertjes en boerinetjes en hun juffen Rachel en Grietje*

### **Groep E**

We zitten helemaal in het boerderij-thema! Het is leuk om te zien hoe het bij de kinderen leeft en hoe ze allemaal op hun eigen manier boer en boerin spelen in de hoek: eieren rapen, eieren verkopen, een fabriek maken, koeien melken, melk verkopen, poep rapen en de dieren voeren. Afgelopen week konden we de boerderij van dichtbij zien bij Fien & Teun. De kinderen hebben genoten en van alles geleerd. En komende week hopen we ook nog naar de kinderboerderij te gaan in Zwijndrecht. Verder zijn we in de klas op dit moment bezig met bijbelverhalen over Isaak, Rebekka, Jakob en Ezau. De kinderen hebben net gehoord hoe Jakob op de vlucht is voor zijn broer en een prachtige droom krijgt. We zingen in de klas regelmatig het liedje 'veilig in Jezus armen', een prachtig lied wat veel kinderen uit volle borst meezingen. En het liedje 'onder, boven, voor en achter' is ook favoriet! Sinds deze week spelen we met de beebot mat. Elke thema wordt deze mat weer opnieuw gevuld met plaatjes passend bij het thema. De robot mag van plaatje naar plaatje rijden, je moet dan eerst kijken welke plaatjes bij elkaar horen en dan de beebot goed instellen. Heel leuk om te doen en soms nog best lastig! Want welke poep hoort nou bij welk dier en hoe kan het nou dat de beebot ineens achteruit gaat? Volgende week sluiten we het boerderij thema af en daarna is het alweer herfstvakantie!

*Groetjes van Barbara en Arjanne*

### **Groep 3a**

Wat gaat de tijd snel! Nog een week en dan is het herfstvakantie . We ronden volgende week het thema boerderij over de boerderij af.

We hebben weer een hoop geleerd de afgelopen weken, zoals 'het gaas', 'het schaap', 'het dak' en 'de schuur'. We hebben deze woorden geschreven, geknutseld en gelezen. Ook lezen we woorden die op elkaar lijken. We hebben een varken, paard, schaap en nog veel meer geknutseld voor in onze boerderijhoek. Het is gaaf om te zien hoe de kinderen allerlei teksten hebben geschreven en gelezen. We zijn trots! De dramales van juf Sandra was ook erg leuk en passend bij het thema. We hebben een Engels liedje geleerd wat te maken heeft met de boerderij. Naast 'Old MacDonald had a farm' kennen we nu ook 'Who took the cookie from the cookie jar?'. Door deze liedjes kennen we een hoop boerderijdieren in het Engels.

Volgende week komen de eitjes uit. We zijn erg benieuwd wanneer dat precies is en hoe ze er dan uit zien.

De bijbelverhalen gingen afgelopen weken over Abraham en over de belofte van God om hem een groot nageslacht te geven. Ook hebben we gehoord over dat Abraham zijn zoon Izak moet offeren, en dat hij blijft vertrouwen op God. Het liedje wat we hierbij hebben geleerd is 'Het is fijn om je vriend te zijn'. Tijdens de startperiode hebben we allerlei kanjerlessen gedaan die te maken hebben met de groepsvorming. Na de herfstvakantie gaan we beginnen met de verhalen uit het kanjerboek. Ons volgende thema na de vakantie wordt: kleding.

*Groetjes Ilse en Francis*

### Groep 3b

Wat gaat de tijd snel! Nog een week en dan is het herfstvakantie. We ronden volgende week het thema boerderij over de boerderij af.

We hebben weer een hoop geleerd de afgelopen weken, zoals 'het gaas', 'het schaap', het dak en 'de schuur'. We hebben deze woorden geschreven, geknutseld en gelezen. Ook lezen we woorden die op elkaar lijken. We hebben een varken, paard, schaap en nog veel meer geknutseld voor in onze boerderijhoek. Het is gaaf om te zien hoe de kinderen allerlei teksten hebben geschreven en gelezen. We zijn trots! De dramas van juf Sandra was ook erg leuk en passend bij het thema. Volgende week komen de eitjes uit. We zijn erg benieuwd wanneer dat precies is en hoe ze er dan uit zien. Met rekenen hebben we inmiddels 2 toetsen gemaakt.

We hebben een Engels liedje geleerd wat te maken heeft met de boerderij. Naast 'Old MacDonald had a farm' kennen we nu ook 'Who took the cookie from the cookie jar?'. Door deze liedjes kennen we een hoop boerderijdieren in het Engels.

De bijbelverhalen gingen afgelopen weken over Abraham en over de belofte van God om hem een groot nageslacht te geven. Ook hebben we gehoord over dat Abraham zijn zoon Izak moet offeren, en dat hij blijft vertrouwen op God. Het liedje wat we hierbij hebben geleerd is 'Het is fijn om je vriend te zijn'. Tijdens de startperiode hebben we allerlei kanjerlessen gedaan die te maken hebben met de groepsvorming. Na de herfstvakantie gaan we beginnen met de verhalen uit het kanjerboek. We missen regelmatig kinderen die even thuis moeten blijven. We hebben Marten toegezongen toen hij jarig was en niet op school kon zijn. We hebben veel jarigen gehad de afgelopen tijd! Na de herfstvakantie wordt ons volgende thema; kleding.

*hartelijke groeten van Simone en Swanice*

### Groep 4a

Beste ouders,

Wat hadden we vorige week een leuk uitje naar de boerderij. Zelf boter gemaakt, kaas geproefd, kalfjes geaaid en op een hele grote tractor gezeten.

We maken zelf ons eigen informatieboek over alle dingen die we nu met dit thema leren.

In gang ontstaat ons museum. Hier komen alle boerderij-lego-bouwwerken te staan.

Een nieuw onderdeel is het werken met Loose-parts. Van verschillende kleine stukjes maken we een schilderij (zie foto).

Met rekenen leren we dat we de makkelijke sommen die we al goed uit ons hoofd weten goed kunnen gebruiken voor moeilijkere groep 4 sommen. Deze sommen noemen we hulpsommen.

Bijvoorbeeld  $3+5 = 8$

Dus  $63 + 5 = 68$

De kinderen hebben een tafelblad mee naar huis gekregen om ook thuis lekker te gaan oefenen.

Tafelliedjes oefenen we ook regelmatig: Link: <https://www.youtube.com/watch?v=xNIPrXZI3T4&t=46s>

In groep 4 leren de kinderen de tafels van 0,1 t/m 5 en de tafel van 10.

Met de kanjertraining hebben we weer een aantal vertrouwens oefeningen gedaan. Op Klasbord staat een filmpje waarin een leerling over een levende brug kruipt. Goed hoor! Daar hebben we iedereen bij nodig.



*Hartelijke groet Tamara en Marjolein*

### **Groep 4b**

Ja, met spelling zijn we de afgelopen weken bezig geweest met v/f & s/z woorden. U heeft vast al wel gehoord van de spellingrace. Poeh, wat een kanjers hoor, ze gingen als een speer! We hebben geleerd dat je bij de letter 'v' en 'z' een trilling voelt in je keel.

Het is u vast al opgevallen bij het lezen van dit stukje; alle punten aan het eind van de zin zijn rood! Bij taal hebben we namelijk geleerd, dat elke zin eindigt met een punt.

En ziet u wat er handig is aan deze som?  $4+5=9$  en  $24+5=29$ ....als u er niet uitkomt moet u het maar eens aan uw knappe zoon of dochter vragen.

Dan nog even over onze leestekst, u gelooft uw oren vast niet als ik u vertel dat het over een distributiecentrum gaat. Wat een ingewikkeld woord zeg, maar wij oefenen elke dag en aan het eind van de week kunnen we dat gewoon lezen. Dus...Nu bent u weer op de hoogte.

Oh ja, als alles doorgaat gaan we dinsdag 13 oktober naar de kaas- en zuivelboerderij in Giessenburg. Als het goed is heeft u al een mailtje ontvangen hierover.

Nou, de groeten van ons allemaal!

*Alle kinderen en juffen van groep Vier B*

### **Groep 5a | Nieuws uit de Junglegroep**

"Nieuws" is een woord uit de categorie van spelling waar we deze week mee oefenen. Het hoort bij de categorie van woorden met - eeuw -ieuw en -uw.

We hebben de eerste lessen van begrijpend lezen gehad. Daarbij gebruiken we een artikel uit kidsweek. We oefenen telkens met een leesstrategie, die je helpt om de tekst beter te begrijpen. De eerste keer ging het over visualiseren, een plaatje maken in je hoofd van wat je net hebt gelezen. Wat ook zo leuk is, is dat we op de snappet bij de les soms een miniquiz hebben.

We genieten tussendoor van verhalen uit het boek "Mees en Tijn en het geheim van het kasteel". Dat boek kregen we omdat het kinderboekenweek is. Bij het thema doen we allerlei leuke opdrachten die erbij passen, zoals een kasteel maken van lego. Dan moet je onderdelen laten zien, zoals kantelen en een ophaalbrug. We schrijven met een kroontjespen, filmpjes bekijken over kasteel de Haar en dan er een tekening of verhaal bij maken waarin je laat zien wat je geleerd hebt. Ook mogen kinderen een kasteel van blokken maken, daarvan een plattegrond maken en dan een ander met jouw plattegrond jouw kasteel laten nabouwen.

*Tot zover het junglenieuws. Groeten van jonkvrouw Anna*

### **Groep 5b**

### **Groep 6a**

### **Groep 6b**

### **Groep 7a**

Nog 1 weekje en dan hebben we alweer herfstvakantie. We hebben de afgelopen weken al veel geleerd, gespeeld, gezongen, gelachen en gewerkt. Het is ook heerlijk om straks even een weekje uit te rusten en dat hebben we ook wel weer verdiend! Na de vakantie gaan we aan de gang met het thema Feest. We gaan het hebben over verschillende feesten en ik heb ook al van een aantal een leuke foto gehad van een feest. Het zou fijn zijn als ik van de hele klas aanstaande donderdag een foto heb. Geniet straks lekker van de herfstvakantie!

*Hartelijke groet van groep 7A en meester Gert*

## Groep 7b

Afgelopen weken zijn we bezig geweest met het toetsen van spelling, taal en rekenen. Wat wordt er hard gewerkt!

Met de bijbelverhalen behandelen we Rechters, we horen veel nieuwe verhalen, maar ook zeer bekende, zoals Simson. Maar ook dat blijft interessant! Mooi om te zien hoe betrokken de kinderen hierop zijn.

Natuurlijk zitten we nu middenin het thema "en toen" van de Kinderboekenweek. Leuk om te lezen, door te praten en creatief bezig te zijn!

Er zijn prachtige ontwerpen ontstaan van Romeinse tunica's en op de Romeinse geïnspireerde moderne outfits.

We gaan nog 1 weekje knallen en daarna lekker genieten van de herfstvakantie!

Voor nu een gezegend weekend.

*Hartelijke groet, Marleen en Hannah*

## Groep 8a

We zijn alweer bijna bij de herfstvakantie aangekomen. Nog maar één weekje! En wat gaat er veel veranderen in de groep. Waar we begonnen met juf Margriet en mij, zullen de kinderen na de vakantie twee andere juffen hebben. Juf Daniëlle kennen ze al goed, juf Mirjan kennen ze nog niet zo goed. Maar beiden hebben er veel zin in om verder te gaan met onze toffe groep. Voor mij is het wel even wennen. Het is ineens afscheid nemen en daar nemen we volgende week vrijdag goed de tijd voor!! Gelukkig ben ik er na de herfstvakantie nog en zal ik de kinderen nog regelmatig zien en spreken. Dat is toch wel fijn; toch nog een beetje contact. Daarnaast ben ik ontzettend dankbaar dat ik juf mocht zijn van deze fantastische groep kinderen én dat er zo snel een passende oplossing gevonden is. Ook wil ik jullie, als ouders, hartelijk bedanken voor de afgelopen weken en het vorige schooljaar. Alle support, meeleven, leuke praatjes (toen het nog kon en mocht), ik vond het ontzettend fijn! Ik wens jullie alle goeds toe en in de toekomst zullen we elkaar vast nog wel eens spreken. Gods zegen!

*Juf Esther*

## Groep 8b

O wat missen wij Boaz. Al voor de tweede week moeten we hem nu missen. Boaz, we hopen echt dat je na de herfstvakantie weer bij ons kunt komen!

Afgelopen week hebben we flink geploeterd. Alle toetsen van het drempelonderzoek zijn afgenomen. Maandag moeten nog wat laatste dingen worden afgerond, voordat we alle gegevens op kunnen sturen. Vervolgens krijgen we een mooi overzicht van alle resultaten en daar aan gekoppelde niveaus erbij. Die worden t.z.t ook met u gedeeld.

Met thema werken we met name over de Romeinen, omdat het daar in het boek van de Kinderboekenweek over gaat. D.m.v. verschillende kaarten hebben we opdrachten gemaakt, zoals het bouwen van bruggen zoals de Romeinen dat deden, een dans met bijbehorende kleding instuderen enz. Komende woensdag gaan we de verjaardag van juf Anita vieren. Zij wil graag spellen voor in haar caravan hebben. Geeft u nog geld mee als u dit niet gedaan heeft? Het zou leuk zijn als we meer dan één spel kunnen geven ;-)

Van zowel de Marnix als de Lage Waard kregen we een uitnodiging om bij hun op bezoek te komen. Bij de Lage Waard willen we daar als groep naar toe op 23 of 24 november. We schrijven ons in voor de experience van de Lage Waard op de locatie van de Havo (Vijzellaan). Mocht u zelf graag willen dat u kind deze dagen kennis maakt op de locatie van het VMBO ( Brug. Keizerweg), wilt u dit dan naar ons mailen en zelf u zoon of dochter hiervoor aanmelden? Dit kan via [www.delagewaard.nl/dlw-experience](http://www.delagewaard.nl/dlw-experience). Houdt u vooral zelf ook de open dagen in de gaten van de andere scholen. In principe gaan we naar andere scholen niet meer met elkaar als groep.

Eindelijk hebben we een knoop kunnen doorhakken over ons schoolreisje. Helaas was Duinrell niet mogelijk. We gaan nu naar de (winter)Efteling op vrijdag 27 november. We mogen pas om 11:30 uur



aankomen, waardoor we ook wat langer zullen blijven die dag. De verwachting is nu dat we rond 19:00 uur thuis zullen zijn. Met zes juffen voor de beide groepen acht hebben we voldoende begeleiding voor dit schoolreisje. Meer informatie volgt uiteraard t.z.t.

Nog een laatste weekje en dan hebben we heerlijk vakantie! Hopelijk komen er nog die week nog veel foto's binnen van een feest (zie de mail van meester Gert). Alvast een hele fijne vakantie gewenst!

*Hartelijke groet, de juffen van groep 8b*