



't Wegwijzertje

AGENDA

Woensdag 18 november

- Studiedag: alle kinderen zijn vrij

Woensdag 25 november, 19.30-20.30 uur

- Digitale ouderavond

Het volgende WW'tje verschijnt op 27-11

VAN HET MANAGEMENT

Komt u ook? Digitale ouderavond 25 november 19.30 – 20.30

In het vorige Wegwijzertje stond een stukje informatie over de onderwijsontwikkelingen waar we druk mee bezig zijn. We vinden het heel bijzonder dat we u daar inhoudelijk meer over kunnen vertellen en laten zien op de ouderavond van 25 november. We verwachten een grote opkomst, want de ouderavond is online. Geen oppas nodig dus!

Wat gaan we doen? Er komen 5 onderwerpen aan bod: leerlijnen rekenen, de ploetergroepen, Kanjertraining, afstandsonderwijs en de nieuwe leesmethodiek in groep 3 'Zin in Lezen'. Er zijn twee rondes, dus u kunt van die 5 onderwerpen er twee volgen. U krijgt een aparte mail met daarin de 5 links, zodat u kunt kiezen bij welk onderwerp u online wilt aanhaken. Daar zal ook een uitleg bij zitten hoe het allemaal werkt.

Elk onderwerp wordt gepresenteerd door enkele leerkrachten. De presentatie duurt een minuut of tien en daarna is er een minuut of tien de ruimte voor het stellen van vragen, die al in de chat gesteld kunnen worden.

Voor ons een nieuwe manier van contact hebben met u als ouder. Spannend, hoe het gaat! We vinden het heel belangrijk om samen met u betrokken te zijn op de kinderen en uw betrokkenheid bij de school is één van de succesfactoren van goed onderwijs voor uw kind. We hopen er zo samen een mooie avond van te maken!

Ludieke Verkeersactie

Verkeersveiligheid rond onze beide locaties is een onderwerp dat steeds weer onze aandacht krijgt. En ook die van u, want regelmatig spreekt een ouder ons aan op de verkeersveiligheid, al gaat het dan meestal om verkeersonveiligheid.

Bij het vorige Wegwijzertje zijn de folders verspreid waarin staat hoe we de situatie veilig willen maken rond beide gebouwen. Deze parse folders zijn ontwikkeld in samenwerking met de gemeente Zwijndrecht en met de politie. We sturen ze nóg een keertje mee voor het geval u ze nog niet gelezen hebt.

Dondermiddag is er op het Pad een ludieke verkeersactie geweest waarbij de nadruk lag op het houden van de afspraken zoals ze in de folder staan. Hebt u de borden, duimen en zebra gezien? En....hield u zich aan de regels? Dank! Binnenkort komt deze actie ook op het Hoofdland. U kunt hem niet missen!

Namens het MT, Karin van Bruggen

Bericht van Sinterklaas

Beste kinderen en ouders van de Wegwijzer,

Tot mijn grote spijt kan ik dit jaar uw school niet met een bezoek vereren.

U begrijpt wel waarom, dat hoeft u niet uit te leggen in deze C-tijd.

Toch ben ik er zeker van dat de vakbekwame en creatieve leerkrachten van de school van donderdag, 3 december een gezellige feestdag zullen maken!

En ik zou het erg leuk vinden als er op die dag toch een heleboel hulppietjes (en sintjes) op de Wegwijzer rondlopen...

!Hasta la vista!

St. Nicolas

Mad Science komt op school!

Binnenkort is het zover! Mad Science komt op school! Op 23-11-2020 komen de Mad Science professoren een bezoekje brengen aan alle groepen van De Wegwijzer!

Het doel van Mad Science is om kinderen op een leuke manier kennis te laten maken met wetenschap en techniek. Op maandag 23 november krijgt elke klas een flitsbezoek van een professor (corona-proof), die vertelt hoe de naschoolse cursus eruit zien en die ook iets flitsend gaat doen. Alle kinderen die een flyer mee naar huis krijgen kunnen zich voor de naschoolse cursus inschrijven. Er is een cursus voor groep 1/2, voor groep 3/4 en voor groep 5-8. Deze vinden plaats op de locatie waar uw kind zit.

De kinderen worden dan vanaf 6-1-2021 zes weken lang iedere woensdagmiddag meegenomen in de wondere wereld van experimenten, proefjes en demonstraties! Eerst eten de kinderen (kort) met een van de begeleiders en dan gaan ze aan de slag! Elke week staat een nieuw thema centraal en zal de professor de wetenschap en techniek die daarachter zit uitleggen. Natuurlijk gaan de kinderen ook zelf aan de slag als echte wetenschappers!

De inhoud van de lessen kunt u al bekijken op <https://magazine.mad-science.nl/wetenschapinbeweging/home/>

LET OP! De inschrijftermijn is van korte duur! Inschrijven kan t/m 2-12-2020 en vol=vol. Nu al nieuwsgierig? Klik hier: <https://inschrijven.mad-science.nl/>

Schoolschoonmaak door ouders

Beste ouders

Vorige week dinsdag hebben we weer met een aantal ouders hard gewerkt in de klassen van onze kinderen. Ondanks deze bijzondere tijd waren er een hoop ouders aanwezig! De klaslokalen zijn weer van onder tot boven gepoetst. Fijn om zo met elkaar te werken aan een schone plek voor onze kids. Dank daarvoor !!

Ondanks dat er veel ouders waren, misten we er ook een aantal. Dit zorgt er voor dat de ouders die aanwezig zijn echt een tandje bij moeten zetten om alles af te krijgen. Er waren zelfs klassen waar maar 1 ouder was om schoon te maken.....

Dus graag jullie aandacht als het rooster gemaïld wordt; kijk of je er op staat en zet het in je agenda! De ouders die we nu misten, zullen we op een later tijdstip alsnog inplannen, zodat we allemaal 1x per jaar meehelpten aan een schone en gezonde plek voor onze kinderen.

Groeten Jodie Vogelaar (Hoofdland) en Ellen van Bruggen (het Pad)

Groep A

De laatste instromer van dit kalenderjaar is woensdag komen wennen : het is Melle van 't Hoff. Hij had er duidelijk zin in : de hele morgen een grijns op z'n gezicht. Heerlijk als je zo je schoolloopbaan mag beginnen. De verhoudingen liggen nu wat schever dan eerst, we hebben nu 16 jongens en 9 meisjes. Dat is aan het geluidsvolume tijdens het spelen soms ook wel te horen! Maar de dames staan hun mannetje ook, hoor!

3 morgens in de week horen de kinderen een Bijbelverhaal volgens de methode "Levend Water". We zijn nu bezig met de verhalen van Jozef, wat heeft hij veel meegemaakt! Er zijn steeds meer kinderen die daar de volgende dag nog heel wat van kunnen terug vertellen. We gebruiken er kijkplaten bij die de verhalen nog beter zichtbaar en begrijpelijk kunnen maken en de aandacht vergroot. Voor de jongste kinderen, die pas 4 jaar zijn is het luisteren naar een vertelling van zo'n 6-8 minuten nog wel een opgave. Ook zingen we elke morgen een aantal geestelijke liedjes, liefst zo gevarieerd mogelijk. En dat lukt wel, want we kennen er zachtjesaan heel wat. De instromende kinderen zie je steeds meer oppikken van de oudere kinderen.

De hoogtepunten van de dag zijn voor veel kinderen toch het gymmen en het buitenspelen; dan kunnen ze heerlijk bewegen, eigen vaardigheden ontdekken en vergroten en lekker een rol spelen. Vrijwel dagelijks lopen er boeven en polities op het plein en je moet als juf echt uitkijken, want voor je het weet zit je in de gevangenis!

Elke dag gaat ons klerenwinkeltje weer open en zit er een opletende verkoper achter de kassa. We hebben een mooi assortiment zo bij elkaar, dus er is keuze genoeg. we betalen zo mogelijk de prijs die bij het artikel op de prijslijst staat. Het gaat er meestal heel serieus aan toe. Leuk is het om hen onderling te horen praten, er zitten al echte handelaartjes bij!

We hebben 2 paar grote, oranje en groene sokken in de klas. Die gebruiken we, omdat we alle letters van het woordje sok bij dit thema gaan leren. We zijn deze week begonnen met de s. En zo kwamen we erachter dat ook Saar, Sara, Stijn en struisvogel met deze letter beginnen.

Komende weken gaan we de winkel ook met kleding aanvullen die bij het 5 decemberfeest horen, dat is nu nog taboe om de rust er zo lang mogelijk in te houden.

Dat was wel het nieuws van dit moment.

Groet van Ada de Wolf

Groep B

Wat kunnen we al fijn spelen in de kleding winkel. Er wordt van alles gekocht. Wat je koopt ga je vaak ook even passen. Elk kind heeft nu een eigen portemonnee gemaakt. Daarin krijg je 10 munten van 1 euro. Elk kledingstuk heeft een prijskaart dus is iedereen ook druk bezig met afrekenen. Wat doen de kinderen goed hun best daarmee? Mocht je er nou niet helemaal uitkomen met tellen dan is er altijd een klasgenootje dat wel te hulp wil schieten.

We zijn ook prachtige jassen aan het ontwerpen. De linkerkant moet er dan hetzelfde uitzien als de rechterkant. Dat kan nog best moeilijk zijn, maar wat worden ze mooi.

Deze week zijn we bezig met het cijfer 5 en de letter j.

De bijbelverhalen rondom Jozef hebben we weer opgepakt na dankdag vorige week.

We leren weer verschillende woorden bij dit thema.

Nu we u niet zo snel meer spreken mag u ons gerust mailen als u vragen heeft! Wij kunnen ons voorstellen dat u zich wel eens afvraagt hoe het nu gaat in de klas met uw kind.

Met hartelijke groet, Rianne Westra en Yvonne Stegeman

Groep C

Hallo allemaal! We hebben een vliegende start gemaakt met het thema kleding. De kinderen waren gelijk al bezig in de themahoek. De kinderen uit de huishoek komen regelmatig even shoppen. We hebben bij dit thema ook een boek centraal staan 'Kasper de kleermaker' die komt regelmatig voorbij met zijn naaidoos, patronen en lappenstof. Sinds vorige week hebben we er ook een washok bij waar kleding gesorteerd, gewassen en opgehangen wordt. Al met al is het thema goed op gang! Ondertussen zijn Ivan en Yeshu

al goed hun plekje aan het vinden in de groep. Een aantal kinderen hebben in quarantaine gezeten, we zijn blij dat ze spoedig weer 'gewoon' bij ons in de klas zijn!

Groetjes, Juf Tjitske en juf Lisan

Groep D

Deze weken vertellen we de Bijbelverhalen van Jozef. Spannend hoor als de broers bij de strenge onderkoning komen. We horen dat de Here voor Jakob en zijn kinderen zorgt.

In de kledingwinkel is het een drukte van belang. We hebben veel kleren die we moeten sorteren. De klanten kopen kleren en gaan in het pashokje passen. Met klei hebben we poppetjes aangekleed. Verder mochten de oudst kinderen in een boekje allemaal woorden (van kleding) stempelen. Best lastig hoor om de juiste letter te zoeken. We leren bij dit thema de letters van het woordje jas. Vorige week bedachten we woorden met de J en deze week was de A aan de beurt. De letters die we aangeboden hebben zijn h o k j a s.

We mogen ook allemaal een shirt ontwerpen. Eerst maken we het op papier. Daarna mogen we het op het echte shirt proberen na te maken. Knap hoor!

Groetjes uit groep D van alle kinderen en hun juffen Rachel en Grietje

Groep E

Kledingwinkel 'Soki' is geopend! Alle kinderen zijn de afgelopen week klant en verkoper geweest. Als je klant bent, ga je eerst kleding bekijken, dan mag je kleding passen en hierna ga je afrekenen. We hebben hiervoor een eigen portemonnee met geld. Als verkoper mag je achter de kassa zitten. Je mag de prijs bekijken op het prijskaartje, dit opschrijven op de bon en hierna het geld vragen aan de klant. Je moet dus goed tellen! Sinds vandaag is er ook een echt pashokje. Het is prachtig versierd met tekeningetjes, cijfers en letters. Met de bijbelverhalen hebben we vorige week nagedacht over danken. Waar kun je God voor danken, omdat je daar zo blij van wordt? De kinderen zeiden: 'voor liefde, die voel je in je hart', 'voor kracht', 'dat ik een papa en/of mama heb' en 'voor knuffels'. Wat een mooie dingen he? Deze week zijn we weer verder gegaan met de verhalen over Jozef. Jozef is nu onderkoning en zijn broers zijn voor de eerste keer in Egypte gekomen. Het is heel spannend, want nu zit Simeon in de gevangenis! We horen volgende week hoe het verder gaat. We hebben ook veel woorden bedacht met de letter S en we hebben geleerd hoe je de letter S kan schrijven. Volgende week gaan we aan de slag met de letter O. We oefenden ook met dichtdoen van onze jas. Heel veel kinderen kunnen hun jas al zelf dichtritsen, echt knap! Zij mogen dan andere kinderen helpen. Als uw kind dit dichtritsen nog niet zo goed kan, wilt u het dan ook thuis oefenen? Alvast bedankt!

Groep 3

De weken vliegen voorbij en ondertussen hebben we al een hoop gedaan rond het thema kleding! We hebben knopen bekeken en beschreven, we hebben stofjes gevoeld en beschreven, onze maten bekeken. bonnen gemaakt en nog veel meer. We leren veel over hoe kleding in elkaar zit, welke soorten er zijn en hoe het gemaakt wordt. Daarnaast hebben we volgende week een bijzondere dag, want: Dinsdag 17 november mogen alle kinderen in hun pyjama, onesie of chillkleding naar school komen! De verhalen uit de Bijbel gaan over Jacob en daarna over Jozef. Vorige week stond in het teken van Dankdag. Met rekenen zijn begonnen met splitsen en de telrij tot 30. We oefenen met heen- en

terugtellen en met sprongen van 2 en 5. Elke dag komt er een lievelingsboek van een van de kinderen in de klas en dat is erg leuk om te zien. Juf Nienke heeft stage gelopen in groep 3A en komt weer in de sinterklaasweek.

hartelijke groeten van Francis, Ilse, Simone, Nienke en Swanice

Groep 4a

Beste ouders,

Wat is het leerzaam om over feesten te werken. Vorige week leerden we over Thanksgiving en eten we kalkoen. Voor het eerst oefenen we ook om met Oostindische inkt mooie versieringen te maken op een kalkoen. Wat een kliederboel soms... Gelukkig hebben we schorten én merken we dat hoe vaker we het oefenen hoe mooier het wordt.

Deze week leren we over het Loofhuttenfeest en maken we zelf een loofhut van lolliestokjes en wattenstokjes (FOTO ZIE BIJLAGE). Het worden hele bouwwerken die we in ons museum neerzetten. Het liedje 'Kom zing' heeft een lekkere melodie en gaat over de loofhut.

https://www.youtube.com/watch?v=Xf5_p2q6CM

Volgende week iets met modder...?!?!)

Met rekenen hebben we de tafel van 5 aangeboden. Ook hier een passend liedje voor:

<https://www.youtube.com/watch?v=JSp9uTaQsus>

Groetjes Tamara en Marjolein

Groep 5a | Nieuws uit de junglegroep

Steeds meer stickers komen er op de tafeldiploma's!

Alle kids krijgen ook een happertje mee voor de tafel die aan de beurt is, als hulpmiddel bij het trainen.

Deze week werken we over Thanksgivingday, ook een heel mooi feest.

Komende maandag mogen alle kids i.v.m. het thema groene kleren aan doen.

Met taal maken we gedichten, een vaardigheid die rond sinterklaastijd goed van pas komt. Het is best nog even lastig hoor: je moet rijmwoorden kunnen verzinnen en dan ook nog zinnen maken die op elkaar rijmen. Maar naar wat extra oefening gaat het steeds beter. We zijn ook bezig met zelf leren nakijken, met behulp van een antwoordenboekje. Zo wordt hun zelfstandigheid steeds groter.

Ook oefenen we veel met alfabetiseren van woorden waarbij de 1e letter hetzelfde is. Het taakspel is van start gegaan. De dagbeloning is een sticker op de teamposter. In het verrassingspotje zitten leuke weekbeloningen, die de kids zelf hebben verzonnen.

Groeten van groep 5a en Annemiek

Groep 5b

We voelen ons al fijn thuis bij elkaar in de groep. We werken hard, maar hebben tussendoor ook tijd voor even gek doen, zingen of een aflevering van bijvoorbeeld Studio Snugger. Met het thema feest hebben gewerkt over het loofhuttenfeest en Thanksgiving. Beide feesten gaan over dankbaarheid en ook over delen. Op het raam hebben we een dankbaarheidsboom gemaakt. Op de blaadjes hebben we geschreven en getekend waar we allemaal dankbaar voor zijn. Sommigen uit de groep hebben een mooie presentatie gemaakt over het loofhuttenfeest en we hebben allemaal een Thanksgiving Thank You doosje gemaakt: bedankt voor alle luciferdoosjes;).

Achter in de klas hangen onze zelfgemaakte gedichten. Deze week mochten de kinderen hun gedicht voordragen en dat kunnen ze goed! Hiermee oefenen we ook alvast voor de voorleeswedstrijd.

Vandaag hebben we lootjes getrokken voor Sinterklaas. De kinderen hebben een presentatie gehad over hoe je een surprise maakt en zijn er klaar voor. Ook kijken we in de klas het Sinterklaasjournaal. Het is allemaal weer heel spannend en we hebben er nu al zin in!

We hebben al heel wat presentaties gehad in de klas over onze familie. Erg leuk om elkaar zo steeds beter te leren kennen.

Nog een laatste shout out naar alle kinderen die thuiszitten vanwege Corona: hou vol en we zijn trots op jullie!

Groep 6a

In een hoog tempo maken we kennis met allerlei feesten, die gevierd worden.

De bedoeling is dat we behalve met de feesten ook een beetje snuiven aan de culturen van de landen in verschillende werelddelen, waarin deze feesten gevierd worden. Daarom behandelen we in deze 4 weken elke week een nieuw feest in een nieuw land en vliegen we van Israël naar Amerika en via? weer naar Azië. Waar we volgende week naar toe vliegen verklappen we nu nog niet, maar het heeft alles te maken met de kleur groen. Daarom vragen we de kinderen op maandag 16 november zoveel mogelijk in het groen gekleed naar school te komen. En te raden over welk feest we het dan gaan hebben de komende week.

En voor jullie denken dat we alleen maar feest vieren - want we hadden natuurlijk ook nog het verjaardagsfeest van juf Karin afgelopen vrijdag! -, nee hoor, we werken ook nog stevig door aan rekenen, taal, spelling, studievoordigheden en Kidsweek begrijpend lezen.

Daarbij gebruiken we dankbaar onze wisbordjes: een klein whiteboard in onze la, waarop we snel antwoorden kunnen schrijven op de vragen van de juf en ook weer snel kunnen wissen met ons eigen doekje. En het leuke is: daarbij mag je afkijken als je het zelf even niet weet! Doordat je het antwoord van een ander ziet weet je het opeens zelf ook weer. Super handig en motiverend!

Groeten van kinderen en juffen van 6A

Groep 7a

bij het Loofhuttenfeest. Het was erg mooi om daar dingen over te horen en te leren. Het Loofhuttenfeest is een echt dankfeest en dat viel mooi samen woensdag met Dankdag. We hebben allemaal een gebed gemaakt en opgeschreven waar we God allemaal dankbaar voor zijn! Wat hebben we veel om voor te danken! Deze week hebben we het over een ander feest; Holifeest uit India. Dit feest is een kleurrijk Lentefeest. We hebben de opdracht gekregen om hierover een presentatie te maken, maar dat mag op verschillende manieren. Bijvoorbeeld d.m.v. een vlog, een toneelstuk, een muurkrant, een interview, een stopmotion filmpje. Op school zijn we ook bezig voor de Voorleeswedstrijd. Uit onze klas doen er een aantal mee voor de titel Groepskampioen. Deze gaat dan strijden tegen de andere groepskampioenen uit groep 7b, 8a en 8b. Die winnaar is dan de Schoolkampioen en mag door naar de regiofinale in Dordrecht. We zijn benieuwd wie er zal winnen! Het Sinterklaasfeest komt er weer aan en daarom hebben we vandaag in de klas lootje getrokken. De bedoeling is om een mooi gedicht en surprise te maken. Donderdag 3 december vieren we het feest met elkaar.

Hartelijke groet van groep 7A en meester Gert

Groep 7b

Tijd voor nieuws uit groep 7b.

We zijn blij dat juf Hannah weer terug is. Fijn dat we weer de hele week naar school kunnen. Wat hebben de kinderen het thuiswerken goed opgepakt.

We missen ook geregeld kinderen in onze klas. We merken dat het coronavirus ook de gezinnen doorgaat.

We maken geregeld gebruik van een livestream. Zo voelen ze zich toch verbonden met de klas.

Na de herfstvakantie zijn we gestart met ons nieuwe thema 'feest!' Vorige week hebben we gewerkt over het Loofhuttenfeest. Op het podium in de aula staat ook een echte loofhut. Deze week werken we over het Holifeest. De opbouw van een feest is elke week hetzelfde. Op dinsdag ontdekken we wat voor een feest het is en op vrijdag werken we het uit in groepjes. De kinderen mogen zelf een werkvorm kiezen. U

kunt denken aan het maken van een vlog, interview, lapbook, schrijven van een verhaal, quiz ontwerpen...De betrokkenheid is groot.

Dit geldt ook voor de voorleeswedstrijd. We zitten op dit moment in de voorrondes. Er wordt serieus geluisterd en hele goede tips en tops gegeven. Donderdag 26 november gaat één iemand uit de klas het opnemen tegen andere kinderen uit groep 7 en 8. Spannend!

Zaterdag komt Sinterklaas aan in het land. Dit jaar verloopt het anders, maar we gaan er donderdag 3 december wel een feestje van maken hoor. Vandaag gaan we een lootje trekken. We verwachten dat elke leerling een cadeautje(s) koopt voor max. 4 euro en het in een zelfgemaakte surprise doet. We kijken uit naar een gezellig sinterklaasfeest.

Tot de volgende keer!

Groep 8a

We zijn inmiddels al weer aardig aan elkaar gewend. We hebben afgelopen weken met elkaar besproken wat we zouden willen in de klas en wat onze sterke en minder sterke punten zijn. Na het maken van afspraken weten we nu wat we van elkaar verwachten.

Het thema waar we aan werken is feesten. We hebben vorige week gewerkt over het loofhuttenfeest. In de aula van de school stond een prachtige loofhut gemaakt door de ouders van Micha. Ook hebben we in de klas hele mooi loofhutten gemaakt. Deze week werken we over het holi feest.

Vandaag gaan we lootjes trekken voor het sinterklaasfeest. De kinderen kunnen bijna niet wachten!

Groep 8b

Yes, eindelijk waren we weer compleet deze week. want ontzettend fijn. Wel erg jammer dat juf Christi er niet kon zijn, maar gelukkig hebben juf Anita en juf Mariëlle dit goed opgevangen.

Een aantal kinderen zijn al sfeer wezen proeven op een VO-school. Erg leuk om hun verhalen terug te horen.

Van het Develstein kregen we het bericht dat hun voorlichtingsavond voor ouders, evenals hun kennismakingslessen voor leerlingen niet door gaan. Als alternatief bieden zij een 'OpenDagApp' te downloaden vanaf hun homepage <https://www.develsteincollege.nl/>

Rondom het thema feesten hebben we veel geleerd over het Loofhuttenfeest. Zo tof dat er zelfs een Loofhut op het podium staat. Ook ontdekten we waarom ze met gekleurd poeder gooien bij het Holifeest. Als het goed is kunnen ze dit uitleggen 😊.

Volgende week staat er een feest op het programma wat eigenlijk niet echt heel feestelijk is, maar waar vooral in herdacht wordt. Vraag uw kind er gerust naar.

De week erna hopen we naar de Efteling te gaan. Vooralsnog lijkt het door te gaan. Meer informatie volgt nog per mail. Maar u kunt er vast op rekenen dat de kinderen niet voor 19 uur thuis zijn.

Voor nu een fijn weekend. Hartelijke groet van de juffen van groep 8b

NB: Huiswerk gaat grotendeels online m.u.v. Engels, Topo en Levend Water. Voor Engels en Levend Water hebben ze een pakket papieren een aantal weken terug ontvangen en zit (als het goed is) in hun map.