



# 't Wegwijzertje

## AGENDA

### Vrijdag 18 december

- Kerstontbijt groepen 3, 4a, 5-8
- 's Middags zijn alle kinderen vrij (Hoofdland vanaf 12.00 uur, Pad vanaf 12.10 uur)

### Maandag 21 december - januari

- Kerstvakantie

*Het volgende WW'tje verschijnt op 8 januari*

## VAN HET MANAGEMENT

We leven toe naar Kerst in deze Adventsweken. We kijken uit naar het feest waarin we de geboorte vieren van Jezus, maar misschien nog wel meer naar het moment dat Hij terug zal komen om zijn Koninkrijk helemaal werkelijkheid te laten worden op de aarde en in de hemel. Met de kinderen zingen we hierover en we vertellen de verhalen. Wat is het prachtig dat we hen mogen vertellen over de Redder van de wereld, die zichzelf niet te belangrijk vond om naar de aarde te komen, mens te worden. En later ging Hij nog dieper, Hij droeg het kruis voor ons. En dat om het voor ons weer mogelijk te maken Beelddrager te worden, zoals God het bij de schepping had bedoeld.

Hoe doe ik dat, mezelf niet te groot achten om iets voor een ander te doen? Hoe leren we dat onze kinderen, en wat doen we daarin voor aan hen? Zien ze aan ons dat wij de ander hoogachten, ongeacht uiterlijk, gedrag, afkomst, ....? We kunnen daarin ook leren van onze kinderen. Ik hoor zo regelmatig van groepen kinderen dat iedereen in de klas een plekje heeft en erbij hoort. Dat kinderen niet op kijken als een kind een keer ontploft, minder soepel beweegt, een handicap heeft, een beetje anders praat. Ze horen bij elkaar, ze kennen elkaar vaak al lang en accepteren elkaar doorgaans gewoon zoals ze zijn. We leven toe naar Kerst. Op school gaan we er volgende week nog over horen, zingen, werken, samen vieren. Ik wens u alvast een fijne vakantie toe met daarin gezegende feestdagen.



### Afscheid Tamara en Marjolein (groep 4a)

Voor Tamara Alemans en Marjolein de Wolf begint volgende week hun laatste week op De Wegwijzer. Beiden hebben elders een andere baan gevonden waarmee wij hen feliciteren. We wensen hen een fijne week toe met de kinderen en collega's en ouders. We zijn dankbaar wat zij hebben betekent voor onze school. We gaan aan hen beiden twee heel capabele, enthousiaste, gestructureerde en ook gewoon twee hele lieve leerkrachten kwijtraken. En dat vinden we natuurlijk heel erg jammer. De kinderen van wie zij juf gaan worden hebben geluk met deze twee goede leerkrachten. En we zijn blij voor hen dat ze een

plek hebben gevonden waar zij hun talenten kunnen gaan inzetten. We bidden ze Gods zegen toe bij de stap die ze nu gaan maken.

Na de kerstvakantie krijgt groep 4a dus nieuwe leerkrachten. In januari zullen dat Femke van Willigen en Diana Lingen zijn. Per februari komen er dan twee nieuwe leerkrachten die de rest van het schooljaar er zijn, Mariska Brouwer en Suzanne de Penning. We zijn dankbaar dat we op deze manier de vacature in groep 4a weer kunnen gaan vullen.

*Namens het MT, met hartelijke groet, Karin van Bruggen*

## ALGEMEEN

### Gezond trakteren

Vanuit de gemeente Zwijndrecht kregen wij materialen toegestuurd over gezond trakteren. Voor de kinderen zijn er boekjes en ook digitaal is er materiaal beschikbaar gesteld. In de bijlagen van dit Wegwijzertje kunt u die vinden.

### Inrichting Hoofdingang, hulp gevraagd!

Bij elk nieuwe thema wordt de hoofdingang van het Hoofdland weer ingericht, passend bij het thema. Hiervoor is heel wat materiaal beschikbaar en kan je al je creativiteit kwijt. Op dit moment zijn we opzoek naar nog een ouder die het leuk vindt om dit samen op te pakken. Vind jij het leuk om op een creatieve manier de thema's van school en de identiteit te verwerken? Heb je vragen of wil je graag helpen mail dan naar: [elise89@hotmail.com](mailto:elise89@hotmail.com).

### Thema oceanen

Na de vakantie werken we in groep 4 tot en met 8 over het thema oceanen. We starten de eerste week met activiteiten om de kinderen nieuwsgierig te maken en te prikkelen. Het zou leuk zijn als elk kind uit de groepen 4 tot en met 8 die week iets meeneemt wat te maken heeft met oceanen. Dit kunnen attributen, foto's of nieuwsberichten zijn. Dit mogen ze in de klas laten zien en er iets over vertellen.

## UIT DE GROEPEN

### Groep A

Het programma deze weken draait veel om het kerstgebeuren. Natuurlijk in de Bijbelvertellingen, maar ook in de liedkeuze. We zijn een aantal liedjes tegelijk aan het inoefenen, omdat de tijd maar zo kort is van Sint tot kerst.

Ter informatie : het zijn 3 liedjes van Jan Visser, van z'n cd "Ga je mee op zoek?" Namelijk : Jezus is geboren, Zijn Naam is Jezus en God zal met ons zijn.

Een aantal kinderen heeft de liedjes mee naar huis gekregen om extra te oefenen, omdat zij bij onze kerstviering in de klas op 17 december apart mogen zingen. Nu, dat werkt heel goed heb ik gemerkt, het klinkt nu al geweldig! Bedankt!

We hebben 2 mooie kerststalletjes gemaakt en ook kerstkaarten voor de buurt van de school. Die gaan we maandag als echte postbodes rondbrengen.

De oudste kinderen hebben een mooie ster geborduurd en de jongsten een glinsterend kerstklokje voor in de kerst uitgeprik. Beide werkjes vragen wel wat geduld en doorzettingsvermogen, goed om te trainen.

We moeten volgende week de kledingwinkel opruimen helaas. De kinderen krijgen de meegebrachte kleding weer mee naar huis. Hartelijk dank voor het uitlenen! Veel kinderen waren regelmatig in de winkel te vinden en het heeft veel spelplezier opgeleverd, we hebben een stukje van de echte wereld mogen meeleven. We gaan het thema afsluiten met een kleine modeshow in de klas.

We hebben deze weken ook de laatste verjaardagen uit de oudste groep van kinderen die 5 jaar worden: Vicoria en Jan.

En dan komt de kerstvakantie in zicht : we wensen jullie als gezin mooie kerstdagen toe en een ontspannen vakantietijd.

*Groet van Ada de Wolf*

## Groep B

Wat hebben we een gezellige dag gehad vorige week donderdag! Al vroeg kwamen er drie pieten bij ons bezoek. Dat was voor sommige kinderen wel een beetje spannend maar voor de meeste kinderen vooral leuk. Aan het einde kregen we ook nog een cadeautje.

We zijn daarna heerlijk even buiten gaan spelen. Lekker een frisse neus halen.

Na het fruit eten hadden we allemaal leuke spellen in een circuit. Nooit geweten dat je kunt sjoelen met kruidnoten! Al met al een zeer geslaagde dag.

Deze week gingen we weer verder met het thema winkel.

Wat is het leuk om bestellingen te maken en pakketjes te bezorgen. Daarnaast zijn we bezig met werkjes rondom Kerst. We maken een mooie kaart van een kaars. Jezus is het Licht voor ons. Die kaarten(kopie) kunnen we dan weer bezorgen in de buurt. Dat gaan we volgende week doen.

Deze week gaan de bijbelverhalen over de aankondiging en geboorte van de Here Jezus. Wat een bijzonder feest is het toch waar we volop van mogen genieten!

Traditiegetrouw hebben we ook een kerstlunch. Als het goed is heeft u inmiddels een mail ontvangen wat uw kind mag meenemen voor de kerstlunch. Kinderen met een allergie mogen zelf een lekkere lunch meenemen.

Wat was het woensdag heerlijk met onze sloffen of warme sokken aan. En een stuk rustiger in de klas... Volgende week gaan we de winkel weer opruimen! Nu is er ook kleding bij die ouders graag weer terug willen hebben.

U mag dit woensdag of donderdag na schooltijd(met mondkapje) ophalen in de klas. Alles wat dan overblijft brengen we naar een goed doel.

Afgelopen woensdag is Tessa wezen wennen in groep B. Na de kerstvakantie komt ze met Pim(komt komende woensdag wennen) erbij in groep B. Welkom Tessa en Pim! Nu op naar de laatste week voor de kerstvakantie...

*Hartelijke groet, juf Rianne en juf Yvonne*

## Groep D

Dat was gezellig: allemaal op sloffen in de klas!

We hebben vandaag de kledingwinkel gesloten en opgeruimd. Er is veel verkocht en gekocht de afgelopen weken. Op de vragen die we hadden bedacht aan het begin van het thema hebben we allemaal een antwoord gevonden/bedacht. We hebben hiervoor filmpjes gekeken of in boeken gezocht. We hebben geknutseld, geverfd, geschreven, getekend.

Deze week en volgende week staan in het teken van Kerst. De Bijbelverhalen gaan over de engel Gabriël die naar Zacharias ging en later ook naar Maria. We hebben het verhaal over de geboorte van de Here Jezus gehoord en volgende week over de herders en de wijzen. We maken een ster en een stalletje.

Verder maken we kaartjes die we volgende week bij de mensen in de buurt van de school in de brievenbus brengen.

Volgende week donderdag gaan we in de groep Kerstfeest vieren. Tussen de middag gaan we lunchen. U hebt hiervoor een boodschappenlijstje gehad via de mail.

Woensdag komt Lise bij ons wennen. In de vakantie hoopt ze 4 jaar te worden. Zij is de laatste die dit jaar bij ons in de groep komt. We zijn dan met 24 kinderen.

We wensen jullie alvast fijne Kerstdagen en Gods zegen voor het nieuwe jaar!

*Hartelijke groeten van alle kinderen van groep D en juf Rachel en juf Grietje*

## **Groep E**

We zitten middenin de feestweken van december. Vorige week vierden we de verjaardag van Sinterklaas en kregen we bezoek van de pieten. Dat was heel leuk, maar ook spannend! Het was een feestdag met lekkers, spelletjes en veel liedjes. Deze week en volgende week zijn we bezig met het toelevan naar kerst. We hebben de afgelopen week vanuit de bijbel gehoord over Zacharias, de geboorte van Johannes en de geboorte van de Heere Jezus. Wat een prachtige verhalen om naar te luisteren. De kinderen spelen het daarna graag na met de kerststal van playmobiel en we zingen natuurlijk kerstliedjes, zoals 'goed nieuws', 'heel gewoon' en 'kling klokje klingelingeling'. In de klas hangen er ook wat lampjes, gezellig zo in deze donkere dagen, waarin we uitkijken naar het grote Licht! Ook het thema kleding loopt nog door. De kledingwinkel is veranderd in een grote paskamer waar we oefenen voor een modeshow. We willen het thema kleding op donderdag 17 december afsluiten met een modeshow. Op deze dag hebben we ook een kerstlunch (zie verstuurd mail) en mogen de kinderen in mooie (kerst)kleding naar school komen en over ons zelfgemaakte podium lopen om hun kleding te showen. Afgelopen week zijn er ook kerstkaarten gekleurd en geschreven voor de buurtbewoners. Deze worden volgende week maandag en dinsdag bezorgd door de kinderen. Volgende week woensdag (16 december) komen er drie nieuwe kindjes in de groep wennen: Eli, Yinthe en Steyn. Zij hopen direct na de kerstvakantie bij ons in de klas te komen. Welkom! Nog een week en dan is het kerstvakantie. We wensen jullie hele goede en gezegende kerstdagen toe en alvast de allerbeste wensen voor 2021. Na de kerstvakantie hopen we aan de slag te gaan met ons nieuwe thema: 'ridders en kastelen'! We gaan dan vast weer veel mooie nieuwe avonturen beleven.

*Groetjes van, Barbara en Arjanne*

## **Groep 3a en 3b**

Wat een verrassing dat we toch nog 3 pieten in de klas kregen met een zak vol cadeautjes. Ze konden nog niet zo goed lezen als wij, want de pieten lasen alle namen verkeerd. Het is gelukkig toch nog goed gekomen met hulp van de kinderen. Ook hadden we pietengym en dat was erg leuk! Deze week hadden we een sloffendag. We vonden het heerlijk om een dag op sloffen op school te zijn. We hebben een folder gemaakt want de KIJKjuf had nog geen sloffen. In de kerstboom hangen onze kerstballen die we als klas geknutseld hebben. Op de ramen een kerstversiering met olie dat lijkt net glas-in-lood. Ook zijn we lekker aan het oefenen met kerstliedjes. Volgende week hebben we een kerstontbijt op vrijdagmorgen en zijn de kinderen om 12.00 vrij. We sturen een lijst met boodschappen via de mail. Volgende week sluiten we ons kledingthema af en mogen alle kleren weer mee terug naar huis. Na de vakantie gaan we verder met een nieuw thema.

*Hartelijke groeten uit groep 3a en 3b*

## **Groep 4b**

Het thema feest komt bijna tot een eind....De afgelopen weken hebben we veel geleerd over allerlei feesten, maar de komende twee weken komt het allermooiste feest aan bod: het kerstfeest; De geboorte van Jezus, onze Verlosser! Onze leesteksten, knutselactiviteiten en zingen zijn allemaal in de kerstsfeer!

Er wordt ook nog hard gewerkt hoor....Deze week hebben we rekentoetsen gemaakt. Dat ging over sommen als  $11-6 = \dots$ ,  $52-\dots = 50$ , geldsommen en sommen over het aflezen van een kalender. Die kalender was nog best lastig.

Wat ook lastig is, is het leren schrijven van weetwoorden. Zoals het woord "pauw". Je kunt niet horen welke au/ou je moet schrijven, dus dat is gewoon een kwestie van oefenen, oefenen, oefenen. Vorige week waren we bezig met woorden met de: 'aai' ooi' en 'oei'. En heeft u die mooie armbandjes al gezien die we zelf geweven hebben? Poeh, poeh, dat was een hele klus hoor.... Maar iedereen heeft er erg z'n best op gedaan. Sommige kinderen wilden het graag nog wel een keer doen; wellicht leuk voor in de kerstvakantie. Hierbij de link: [https://www.youtube.com/watch?v=jU4ZtT01C\\_g](https://www.youtube.com/watch?v=jU4ZtT01C_g), veel plezier en geduld gewenst ; ).

*Hartelijke groeten van ons allemaal! Kinderen en juffen van groep 4B*

### Groep 5b

Na een geweldig Sinterklaasfeest zijn we nu alweer volop in kerststemming. We oefenen met elkaar het lied 'Wijs mij de weg naar Bethlehem' van Sela. Wilt u dit lied ook eens thuis zingen, om nog wat extra te oefenen? We bereiden dit lied voor voor de kerstviering op vrijdag 18 december.

We zijn in de middag met elkaar aan het werk met verschillende opdrachten. Dit is nog een beetje een verrassing, maar het wordt erg mooi!

Af en toe mogen de kinderen uit de groep een les geven, zoals de warming up bij gym, of de leestekst samen met de klas lezen. Met rekenen merken we dat we echt de tafels nodig hebben! Gelukkig zijn we al heel ver met leren. As donderdag 17 december is er een inhaalmoment voor de tafel van 3. Na de vakantie zullen we ermee verder gaan. Regelmatig oefenen we de tafels door een balspel: best lastig, en het antwoord weten en de bal vangen!

Volgende week vrijdag hebben we in groep 5b een kerstontbijt. U ontvangt hier binnenkort een aparte mail over.

*Alvast een hele gezellige vakantie gewenst, Martine en Wendy*

### Groep 7a

Wat heerlijk om in deze weken stil te staan bij het Wonder van Gods liefde voor ons! Dankbaar dat we dat kunnen en mogen vieren met elkaar. Ons verwonderen en verbazen over het werk van God door de geboorte van Jezus. De klas is voorzien van lichtjes als verwijzing naar Het Licht van de wereld! We maken ook verschillende creaopdrachten over kerst, waaronder kerstkaarten die we in de buurt rond school gaan brengen. We maken met thema presentaties over kerst over de hele wereld. Hoe wordt er kerst gevierd? Hoe is het daar met de christenen? Enz. Volgende week vrijdag hebben we in de klas een Kerstontbijt. Iedereen mag deze keer zijn eigen lekkere Kerstontbijt meenemen. Die dag vieren we ook met de groepen 7 en 8 het Kerstfeest in de aula. Wij hebben een stukje als groep over de profeten en de aankondiging door Gabriël aan Maria. Ook zingen we nog 2 liedjes. Daarna hebben we kerstvakantie. Iedereen alvast hele mooie en fijne dagen toegewenst. Gods zegen voor 2021!

*Hartelijke groet van groep 7A en meester Gert*

### Groep 7b

Nog maar een weekje en dan hebben we lekker kerstvakantie. Daar zijn we wel aan toe.

Vorige week donderdag hebben we een heel gezellig sinterklaasfeest gehad. We hebben eerst eens alle surprises bekeken. Zo leuk om te zien wat iedereen gemaakt heeft voor de ander. U kunt alles op Klasbord bewonderen. De dag hebben we afgesloten met een film.

Nu leven we met elkaar naar Kerst toe. We horen elke dag een verhaal uit de Bijbel en zingen er mooie liederen bij. We kijken uit naar het feest van de geboorte van onze Redder. Ondanks alle maatregelen waar we mee te maken hebben, kunnen we wel het Licht verspreiden.

Volgende week vrijdag starten we de dag met een kerstontbijt. Iedereen mag zelf zijn ontbijt bedenken en meenemen. Er kwamen al veel ideeën naar boven. Na het ontbijt hebben we met de groepen 7 en 8 een kerstviering. Daar zijn we nu de middagen druk mee bezig. Het is mooi om te zien wat voor talenten er tevoorschijn komen bij de kinderen.

Wij wensen u alvast gezegende kerstdagen en voorspoedig nieuwjaar.

*Tot volgend jaar*

### **Groep 8a**

Vorige week hebben we een heel gezellig sinterklaasfeest gehad. Wat is er ontzettend hard gewerkt om er iets moois voor de ander van te maken. Deze week hebben we ons volop de kerst gestort. De eerste kerstwerkjes hangen al voor de ramen.

Tussendoor zijn we natuurlijk ook gewoon nog heel hard aan het werk. Zo hebben we het deze week al gehad of functiewoorden, grafieken en hoofd en bijzinnen. Voor volgende week staat er een taaltoets en dictee op de planning.

We werken ook heel hard aan het maken van een video clip. Of ons dit nog gaat lukken voor de kerst is spannend. Het is wel super om het enthousiasme van de kinderen te zien als ze er aan werken. Er wordt samengewerkt, geoefend en gediscussieerd. Zo oefenen we heel veel vaardigheden zonder dat we het eigenlijk door hebben. Ik hoop het resultaat volgende week met trots te kunnen delen!