



't Wegwijzertje

AGENDA

Vrijdag 2 en maandag 5 april

- Vrij i.v.m. Goede Vrijdag en Tweede Paasdag

Het volgende Wegwijzertje verschijnt op 9 april

VAN HET MANAGEMENT

God is getrouw, door Wie u geroepen bent tot de gemeenschap van Zijn Zoon Jezus Christus, onze Here. 1 Kor 1:9

Het blijft een vreemde gewaarwording, om door school te lopen waarbij niet alle lokalen gevuld zijn met kinderen. We hebben ondertussen al wat groepen in quarantaine gehad en we beseffen ons dat dit veel van iedereen vraagt. Soms moeten we op de valreep communiceren dat we een groep thuisonderwijs gaan aanbieden. Dit zijn lastige situaties, waarvan we begrijpen dat dit voor ouders een ongelooflijke uitdaging met zich mee kan brengen. We hebben veel bewondering voor hoe iedereen hiermee omgaat en zo positief mogelijk blijft. Bovenstaande tekst mag ons moed geven in uitdagende situaties. Hij is getrouw, Hij is onze hoop!

Afgelopen weken hebben de kinderen hard gewerkt aan het maken van de Citotoetsen en de meeste kinderen vinden het heerlijk dat de toetsperiode weer achter de rug is. Sommige kinderen hebben nog wat Cito's niet (af)gemaakt vanwege thuisonderwijs afgelopen weken. We hopen alle resultaten zo snel mogelijk te verzamelen en te verwerken. Aankomende dinsdag zullen de kinderen een uitdraai meekrijgen met daarop de Citoscores. Het kan dus wel zo zijn dat niet alle resultaten hierop te vinden zijn, vanwege wat vertraging bij het maken van de toetsen bij een aantal kinderen.

Later volgende week staan de eerste rapportgesprekken gepland. Fijn dat het rooster ingevuld is en we jullie allemaal kunnen spreken. Helaas niet fysiek, zoals we dat het liefst hadden gewild! Hopelijk kan dit gauw wel weer. We zien uit naar mooie gesprekken met elkaar!

Voor nu wens ik iedereen een heel goed weekend!

Marlies Zwaan

Groepen in quarantaine.

Helaas krijgt ook onze school op dit moment te maken met besmettingen onder kinderen. Hierdoor hebben we al een aantal keer een groep in quarantaine moeten zetten. We begrijpen heel goed dat dit ook voor u thuis heel lastig is. En de vraag "of dit nu allemaal echt nodig is" ontvangen we ook regelmatig. Wij zijn niet degene die bepalen of dit nu echt nodig is. Een groep in quarantaine zetten is een wettelijke verplichting voor ons bij een besmetting in een groep.

We hebben echter ook gemerkt dat iedere besmetting en quarantaine er net weer even anders uit kan zien dan de andere. De grote lijnen zijn wel duidelijk, maar bij ieder geval kunnen weer andere zaken meespelen waar we rekening mee moeten houden. Hiervoor is bij ieder geval overleg nodig met de GG&GD. Het vraagt zorgvuldigheid en juiste communicatie om voor iedereen helderheid te verschaffen hoe zaken lopen.

Dat vraagt tijd. Tijd die je soms niet hebt. Vaak komen meldingen van een besmetting 's avonds of in het weekend binnen. We kunnen de GG&GD 's ochtends pas bereiken. We moeten dan dus een besluit nemen zonder afstemming met de GG&GD. We doen daarom in dat geval een eerste communicatie die avond en de volgende dag communicatie over alles wat nodig is.

We begrijpen dat het dit voor u als ouders soms ook onzeker maakt. En dat is niet fijn. We vragen om uw begrip omdat het allemaal net wat complexer ligt dan dat het misschien op het eerste oog lijkt. We kiezen voor veiligheid voor onze kinderen en onze medewerkers. Hierdoor gaan we soms iets meer aan de veilige kant zitten, omdat we zo min mogelijk risico's willen nemen.

Het is ons uitgangspunt om groepen gewoon naar school te laten gaan. Als dat veilig kan. Als we twijfelen of dat dit wel veilig kan, dan laten we ze thuis. Totdat we de zekerheid hebben dat het weer veilig is om met elkaar in een lokaal te gaan zitten. Dat is in het belang van al onze kinderen en medewerkers en dus ook van u.

We hebben nu eenmaal te maken met dit virus. Dat lastig te controleren is en dat alles van de ene op de andere dag kan veranderen. Daar doet niemand wat aan.

Aanvragen digiD

Wist u dat u voor uw kind digiD kunt aanvragen? Mocht uw kind getest worden op Corona is de testuitslag via digiD gemakkelijk te zien en hoeft u niet te bellen naar de GGD.

ALGEMEEN

Waarde

We hebben naar aanleiding van het kinderlied vertrouwen maar op God een mooie plaat gemaakt. God zorgt als een herder voor ons, Hij is dag en nacht bij ons om ons te helpen.

Hij doet wat zegt en daarom vertrouwen we Hem! Als jullie de link kopiëren of erop klikken, kunnen jullie het liedje ook luisteren.

https://www.youtube.com/watch?v=gNiNHe_cZ60

Hartelijke groet, van groep E



Groep C

Dag allemaal.

In groep C hadden we een beetje een halve start zo na de vakantie. Juf Lisan zat in quarantaine met haar gezin en dus hadden we de eerste twee weken op maandag en dinsdag thuisonderwijs. Gelukkig was Juf Tjitske er wel op woensdag en donderdag en zo maakten ook wij een mooi kasteel in de klas. Het thema spreekt de fantasie aan en brengt ons al snel op verhaal, fijn hoor! We hebben verhalen over Simson gehoord, over gebed gehad rond biddag en we eindigden het oude testament de afgelopen week met Ruth... We luisterden op aanvraag weer naar 'God heeft een plan met je leven'. En zo is het. In onzekere, roerige tijden, God is trouw.

Groetjes van Groep C

Groep D

De afgelopen weken hebben we gewerkt en gespeeld over het kasteel, jonkvrouwen en ridders. De jonkvrouwen maken een mooie punthoed, de jongens een ridderhelm. Het is wel een hele klus om precies op de streepjes te prikken van het vizier. We vinden het erg leuk om ons te verkleden op het kasteel. Verder maken we kastelen in de zandtafel en in de bouwhoek, van de grote blokken, van lego, op de kralenplank, enz. We hebben vragen bedacht wat we willen weten en leren. Bijvoorbeeld: Waar is een kasteel van gemaakt? Hoe maak je een riddersvest? Waarom wil je een ridder worden? We gaan kijken in boekjes en kijken naar filmpjes en leren zo veel over het leven op een kasteel.

De Bijbelverhalen gingen deze week over Ruth. Wat zorgt de Here op een bijzondere manier voor haar en Naomi.

We missen ons gymlokaal wel een beetje. Het is fijn om lekker buiten te spelen. Daar kunnen we ook allemaal gymoefeningen doen: huppelen, hinkelen, springen, rennen, op 1 been staan, klimmen op het klimrek, enz.

We mogen nog steeds niet zingen in de klas. Op het digibord kunnen we heel veel liedjes vinden waar we lekker op kunnen bewegen. Zo weet u weer een beetje wat we op school doen.

Hartelijke groetjes van alle jonkvrouwen en ridders en juf Rachel en juf Grietje

Groep E

De afgelopen weken hebben we hard gewerkt om ons kasteel te maken en om ridder en prinsessen spullen te maken.

We hebben een allemaal een helm of prinsessenmuts. De ridders hebben ook een schild gemaakt. In het kasteel hebben we zilver bestek, bekers met diamanten, mooie kaarsenlampen en andere kaarsen. In ons kasteel hebben we het lekker warm door ons vuur. En zo kan het spelen gaan beginnen. We hebben deze week de letter uu van v-uu-r geleerd, dat is best een lastige letter en er is niemand in de klas die de uu in zijn naam heeft. Lucas heeft er wel 1 van 😊

De komende weken gaan we het spelen in het kasteel verder uitbreiden en gaan we leren om een goede ridder en prinses te zijn. We gaan bv bezig met muziek maken, leren dansen en lekkere maaltijden maken. Waar we ook erg van genieten is de zandtafel op de gang, ook daar maken we kastelen met kantelen en een gracht er omheen. Op een van de foto's zien jullie het mooie kasteel wat Jayden heeft meegenomen!

We gaan de Bijbelverhalen vertellen over Pasen. Altijd verhalen die indrukwekkend zijn voor klein en groot. Ook dit jaar hopen we met elkaar te luisteren naar mooie paasliedjes, te knutselen en te praten over Gods liefde voor ons. Deze liefde zien we zo duidelijk in Zijn sterven en opstanding.

De komende weken hopen we elkaar online weer te spreken, we kijken er naar uit. Fijn om weer met elkaar te praten over jullie kinderen.

We missen nog een aantal kinderen op de inschrijffijst, jullie kunnen je nog inschrijven via de eerder gestuurde link.

Hartelijke groet en tot ziens, Arjanne en Barbara

Groepen 3

Wat wordt ons kasteel al mooi! Inmiddels hebben we een echte ophaalbrug en dat vraagt om samenwerking want beide kanten moeten tegelijk zakken (de ophaalbrug was er op de foto nog niet). Ook zijn we begonnen aan het maken van 'kleding' uit die tijd. Zo maken de jongens harnassen met hun eigen ontworpen wapen erop en zorgen de meisjes voor jonkvrouw hoeden/mutsen. Leuk om te zien hoe enthousiast ze aan de slag gaan.

Wat valt er eigenlijk veel te leren vanuit boeken! Zo gaaf om te zien dat de kinderen steeds meer zelf kunnen lezen en daar weer van kunnen leren.

We leerden de woorden; de ridder, het schild en het kasteel.

Het waren ook een beetje gekke weken met quarantaine voor groep 3a en thuisonderwijs voor groep 3b.

We hopen gauw weer met zijn allen naar school te kunnen, want samen is het toch het allerfijnst!

De Bijbelverhalen gingen over bidden in verband met biddag en we gingen verder over de plagen en de uittocht uit Egypte.

Groetjes, Ilse, Francis, Swanice, Diana en Simone

Groep 4a en 4b

Hallo allemaal,

Wat een weken hebben we met de groepen 4 achter de rug. Deze weken stonden toch wel in het teken van toetsen, in quarantaine gaan van groep 4a en sommige kinderen van groep 4b. Veel kinderen hebben testen ondergaan en zijn nu een ervaring 'rijker'. Dat is best intensief geweest en we zijn er helaas nog niet. Maar we blijven volhouden en 'gewoon' doorgaan. We zijn blij met de kinderen die er zijn! En proberen waar mogelijk met de thuisblijvers in contact te zijn.

We zijn deze week dan officieel met het thema Oceanen gestart. Heerlijk om thematisch bezig te zijn met de kinderen. De weetjes over zeedieren hangen op de weetjesmuur. En we hebben ook nu een mooi aquarium van ons lievelings(fantasie)zeedier. We blijven de weetjesmuur tijdens dit thema aanvullen. We willen tenslotte veel leren hierover. En hebben jullie ons openingsdansje gezien?

Verder zijn we aan het toelevens naar Pasen. Vanaf deze week staan de verhalen in het teken hiervan. De intocht van Jezus in Jeruzalem, Maria die een kostbaar cadeau aan Jezus geeft, de voetwassing, het laatste avondmaal en het verraad van Judas zijn deze week voorbij gekomen. We hebben ook al liederen voor Pasen geneuried met elkaar. Wat zouden we graag willen zingen! Ook hierin moeten we nog geduld oefenen. Dat valt niet altijd mee. 😊

We blijven volhouden en we wensen jullie een goed weekend toe! Want tussen het volhouden door, mag je best even uitrusten.

Groeten, Mariska, Suzanne, Hanneke en Jennifer

Groep 5b

Deze week hebben we de cito-toetsen afgerond. Wat is er hard gewerkt! We zijn trots op iedereen!

We zijn deze week begonnen met het thema oceanen. Wat een heerlijk onderwerp: we krijgen er geen genoeg van! Op donderdag hebben we een fantasie zeedier gemaakt. Ook onze gang is helemaal in het thema van oceanen en we hebben al heel wat weetjes verzameld en opgehangen!

Met taal hebben we het gehad over poëzie. We weten wat een limerick is, sommigen in de klas hebben er zelfs 1 gemaakt: knap en vooral erg grappig!

Natuurlijk leven we met elkaar toe naar Pasen. We luisteren naar de verhalen en verbazen ons over de onmetelijke liefde van onze Vader!

Een heel fijn weekend!

Juf Wendy en juf Martine

Groep 6a

Een BinnenBos voor groep 6A

Yes! Onze school wordt nog groener.

Groep 6A is één van de 25 geselecteerde klassen voor het onderzoekstraject BinnenBos. Zij mogen een aanpak testen van IVN Natuureducatie, Royal Lemkes en Presikhaaf Schoolmeubelen om alle klaslokalen te vergroenen. Alle leerlingen ontvangen een eigen kamerplant die ze leren planten, verzorgen en stekken.

Natuur in de klas

Met het BinnenBos halen we de natuur naar binnen. De planten krijgen een plekje aan een meubel dat speciaal ontwikkeld is voor het BinnenBos. Planten zorgen voor een betere concentratie en hogere waardering voor het klaslokaal. Doordat leerlingen tijdens het BinnenBos-project zelf hun plant verzorgen bouwen ze spelenderwijs een band op met natuur. In de klas krijgen de kinderen lessen over het maken en verzorgen van hun groene speel- en leerplek.

Living Lab

Als één van de eerste scholen in Nederland mogen wij uittesten hoe het is om met dit BinnenBos het klaslokaal te vergroenen. Wij helpen de bedenkers ervan bij het verder ontwikkelen van dit aanbod, dat later beschikbaar komt voor alle scholen in Nederland

Verder gaan we tijdens de komende twee weken verder met de themalessen over Oceanen!

Op de maandagen zal juf Femke aardrijkskunde gaan behandelen. We nemen een kijkje bij de Watersnoodramp in 1953 en de dijken die daarna werden gebouwd. Wat gebeurde er precies en waarom heeft Nederland zoveel dijken? Juf Karin zal op de donderdagen biologie gaan doen. We nemen een duik in de onderwaterwereld en zullen veel ontdekken over alles wat daar leeft! Wat gebeurt daar allemaal? Een oceaan vol verrassingen!

We hebben er ontzettend veel zin in!

Groetjes van de kinderen van 6A en juf Sari, juf Karin en juf Femke

Groep 6b

Dat was ineens een hele bijzondere week. De hele groep in quarantaine. Vervelend natuurlijk, maar helemaal vervelend voor Thomas-Olivier die ziek is en Wieke die zich ook niet lekker voelde.

Langzaam druppelen de kinderen weer binnen. Gister was een zeer bijzondere dag met twee kinderen in de school en de rest online. Wel fijn dat we (school en kids) al zo goed om kunnen gaan met online onderwijs. Aanstaande dinsdag hopen we weer compleet te zijn, hopelijk zijn Thomas-Olivier en Wieke er dan ook weer bij. Beterschap!

Vorige week hebben we de Citotoetsen vrijwel voor iedereen afgerond. De meeste kinderen krijgen volgende week een overzicht van de scores mee naar huis, die kunt u dan in het rapport doen (als die nog thuis is). Wij evalueren nu het onderwijs van het afgelopen jaar en maken nieuwe plannen voor het komende half jaar, dat bespreken we binnenkort met Marlies (teamleider) en José (intern begeleider). Komende week beginnen we met de oudergesprekken, fijn om jullie weer eens te spreken. Nog niet iedereen heeft zich ingeschreven. Jullie krijgen van Annelies een MEET-uitnodiging, geef maar even een seintje als je die nog mist.

Deze week zijn we begonnen met het thema Oceanen, de kinderen hebben als start een heleboel weetjes over oceanen opgezocht. We hebben er wel 51! We wilden een leuke weetjes-muur maken, eens kijken

of we genoeg muur hebben. De komende vier weken gaat we binnen het thema met het vak Kunst aan de gang.

Maar eerst lekker weekend en volgende week elkaar als groep weer even leren kennen.

Groetjes, Willemieke en Annelies

Groep 7a

Dinsdag is het zover: Feest in de klas, want we gaan de verjaardag van meester Gert vieren! We zijn al flink bezig met verrassingen waarvan de meester niks mag weten. Hij moet dan in de pauze uit de klas, of soms even na de les. De meester weet verder niks en dat houden we zo tot dinsdag! Hij is al behoorlijk nieuwsgierig wat wij gaan doen, maar hij heeft er veel in en wij ook! We zijn gestart met ons nieuwe thema Oceanen! In de hal hangen mooie zeedieren en weetjes. In de klas zijn we ook bezig met prachtige vissen. We krijgen de komende weken veel te horen over Oceanen. Als iemand nog wat moois of leuk thuis heeft over dit thema mag dat wel mee naar school. De cito toetsen zijn inmiddels achter de rug. Volgende week beginnen ook de gesprekken met ouders.

Hartelijke groet van groep 7A en meester Gert

Groep 8b

'Sabotage op het spoor', zo heet onze gekozen musical. Verder gaan we natuurlijk nog niets verklappen, maar we genieten elke dag enorm van het lezen van het script. Bijna iedereen pakt iedere vrije minuut het boekje om zich te verdiepen in de rollen, te kijken hoe vaak iemand iets zegt, wie de solo's zingt of om gewoon het verhaal te lezen. Het is echt weer een goed verhaal, met veel taalgrapjes en herkenbare personages. We verdelen de rollen steeds ook random in de klas en lezen dan het script door. Zo kunnen wij gelijk horen hoe de intonatie, uitspraak en acteertalent zich verhoudt in de groep. Na pasen mogen de kinderen hun voorkeursrollen doorgeven en voor de meivakantie verdelen we dan de rollen, zodat ze in de vakantie hun rol uit hun hoofd kunnen leren.

Afgelopen weken hebben de kinderen hard gewerkt aan een spel met elkaar. Deze zijn aan elkaar gepresenteerd. Wat een spektakel. Er zit erg veel creatief talent in deze groep en wat vooral belangrijk was, was goed samenwerken. Uiteraard ging dit in het ene groepje beter dan het andere, maar al met al dikke complimenten en weer veel geleerd om dit gebied.

Deze week hebben we een start gemaakt met het thema 'oceanen'. Er kwamen helaas niet veel weetjes mee van thuis vandaan, maar hopelijk gebeurd dat komende week alsnog. We hebben een oceaan dier gemaakt en op ons oceanium geplakt. Dit mocht een bestaand of een fantasiedier zijn. Ook hebben we zoveel mogelijk dingen van de oceanen opgeschreven. Uiteindelijk hadden we 35 woorden. Op ons whiteboard hebben zich heel wat vragen verzameld. Komende weken komen er ongetwijfeld antwoorden bij.

We hebben ook een start gemaakt met het maken van onze teksten voor het tijdschrift. Een aantal moeders is er al flink druk mee geweest. Inmiddels staat er ook een geldkistje in de klas waarin een bijdrage gedaan kan worden voor het tijdschrift.

De meeste kinderen zijn inmiddels aangemeld op hun vo-school. Dit zijn de laatste weken dat dit kan! Mochten daar vragen over zijn, of over iets anders neemt u dan gerust contact met ons op. Dat was het weer even voor nu.

Hartelijke groet namens de juffen van groep 8