



't Wegwijzertje

AGENDA

Vrijdag 23 april

- Koningspelen

Maandag 26 april

- Studiedag, alle kinderen vrij

Het volgende WW'tje verschijnt op 23 april

VAN HET MANAGEMENT

De Heer is waarlijk opgestaan!

We zitten inmiddels een week na goede vrijdag en pasen. Ik hoop dat u op een hele mooie manier het feest van de overwinning op de dood door onze Here Jezus Christus heeft kunnen vieren. Ik mis juist in deze dagen het niet bij elkaar kunnen komen in de kerk. Om te zingen en met elkaar te vieren. Thuis op de bank achter een TV scherm kan nooit vervangen wat je met elkaar als gemeente in een kerk meemaakt. En toch geeft het ook gelegenheid en rust om heel aandachtig stil te staan bij het grote wonder dat met Pasen is gebeurd. En zo mogen we in deze tijd stil staan bij Zijn verschijningen na Zijn opstanding. Velen hebben Hem ontmoet na Zijn opstanding en zij hebben er van mogen getuigen. Daardoor kunnen wij er nu ook nog over lezen en mogen wij er ook weer over getuigen. Naar onze kinderen en zij later weer aan hun kinderen. Want het nieuws van Pasen moet doorgegeven worden omdat het levensreddend is.

Corona perikelen

Inmiddels gaan we alweer zo'n 8 weken naar school na de laatste lockdown. Ook op school merken we dat de regio Zuid Holland Zuid stevig geraakt wordt door het Coronavirus. Heel regelmatig hebben we in groepen besmettingen waardoor groepen in thuisquarantaine moeten. We merken ook dat er soms bij een besmetting in een groep ook andere kinderen besmet worden waardoor er meerdere gezinnen geraakt worden. Wij doen onze uiterste best om besmettingen te voorkomen en verspreiding tegen te gaan. En tegelijkertijd wil je als school ook weer zo normaal mogelijk doorgaan en je onderwijs geven. Daarbij is het steeds zoeken naar veiligheid en haalbaarheid. Het streven is om groepen zo normaal mogelijk naar school te laten gaan. Dat is het uitgangspunt, maar daarbij worden we steeds geconfronteerd met het feit dat "gewoon" naar school gaan nog steeds best ingewikkeld is. We zijn blij met het geduld en medewerking van u als ouder. Eerder al schreven we dat we heel goed begrijpen dat het voor u als ouder ook niet prettig is om met de onzekerheid te moeten leven over of uw kind wel iedere dag gewoon naar school kan. Dank voor het meedenken van veel ouders en de goede suggesties die we ook regelmatig krijgen. Blijft u komen met uw vragen. We begrijpen dat u soms ook zo uw vragen heeft bij maatregelen die we nemen.

In onze brief met alle maatregelen schrijven we ook een stukje over thuis blijven wanneer een huisgenoot wordt getest. We hebben wat vragen gekregen over deze maatregel. En dat begrijpen we. Kinderen hoeven niet thuis te blijven wanneer een huisgenoot getest wordt, maar geen klachten heeft. Bijvoorbeeld bij testen op dag 5 bij een thuisquarantaine. Wanneer een huisgenoot corona gerelateerde klachten heeft verzoeken we u wel uw kind thuis te houden in afwachting van de test. Zeker nu het virus aardig rond gaat op school willen we er zoveel mogelijk aan doen om verspreiding binnen de school te voorkomen. Daarom liever een keer preventief te veel thuis blijven dan achteraf horen dat er mogelijk al sprake was van Corona in een gezin.

Hartelijke groet, Erik van Pijkeren

ALGEMEEN

Thuis tuinieren

Beste jongens en meisjes,

Met veel van jullie kon ik afgelopen jaar geheimen van tuinieren ontdekken, wij hebben over vruchten en zaden geleerd, verschillende plantjes in de moestuin geplant en ze gezien groeien. Sommige van jullie konden radijsjes, kruiden of zuring uit de moestuin proeven. Ik heb gehoord dat veel kinderen de tuinlessen missen, die door de maatregelen rondom covid-19 zijn gestopt.

Zouden jullie het leuk vinden om thuis aan de slag te gaan met tips die ik met jullie ga delen?

Op die manier kunnen ook kinderen die nog geen tuinles gehad hebben mee doen! De kinderen, die zich aanmelden krijgen groenten zaadjes van Rijk Zwaan. Bij aanmelden geef maar aan of jij een vensterbank, balkon of stukje tuin ter beschikking hebt, dan kan ik de samenstelling van het zaad pakketje aanpassen. Inschrijven kan door e-mail naar mij te sturen (joanna.pizon@gmail.com), je voor- en achternaam en groep erin te schrijven en waar jij wilt tuinieren. Ik verwacht jullie inschrijving tot het volgende Wegwijzertje.

Groeten, Tuinjuif Joanna, de moesmama

UIT DE GROEPEN

Groep A

Deze week waren we voor het eerst sinds lange tijd 3 dagen lang helemaal compleet als groep, er hoefden geen stoeltjes weggezet te worden, heel gaaf! Ik heb vanmiddag (donderdag) m'n eerste vaccinatie gekregen, daar ben ik ook blij mee! (het heeft echt wel voordelen om 60+ te zijn! 😊). Dat geeft moed voor de komende tijd. We zijn met de Bijbelvertellingen verder gegaan met de blijde kant van het Paasverhaal, de opstanding van Jezus! Hierna gaan we juist een stukje terug in de tijd, bij het begin van Jezus' werk op aarde. Want voorafgaand aan deze lijdensweken hadden we de verhalen uit het Oude testament afgerond. Het is nu dagelijks druk in het kasteel met uitgedoste ridders die op wacht staan, op jacht gaan in het veld of zwaard oefeningen doen, Intussen ruiken we de geuren van verse broodjes, vis, vlees of koekjes en zorgen de dames voor een lekker warm vuur. Ook de baby wordt goed verzorgd. Er doet een gerucht de ronde dat er binnenkort ook een rondreizende troubadour langskomt bij ons kasteel, spannend! Extra attributen van deze week zijn de gouden kroonluchter boven de eettafel en vaandels voor de ruiters. We hebben ook deze weken weer verjaardagsfeestjes : Lucas werd deze week 5 jaar, Thiago wordt volgende week 6 jaar en daarna is Anne-Lynn aan de beurt als 5 jarige.

Melle was deze week ook weer terug, fijn! In een buggy kon hij zelfs meegenieten van het buitenspelen. Nou ja, genieten, het was soms wel wat afzien deze week, weer even terug naar de winter.... Ik wil graag de actie "wandelen voor water" aanbevelen bij jullie als ouders. De kinderen hebben in de klas een aantal keer een toegankelijk filmpje gezien over deze actie en de bestemming ervan. Laten we er allemaal aan meewerken kinderen wereldwijd te doen genieten van schoon water, een kostbaar goed! Alle beetjes helpen, het hoeft geen grote lijst te worden. De dag na deze actie gaan we het thema kastelen afronden met een toernooi op het plein en een gezamenlijke optocht van alle ridders en jonkvrouwen uit groep A-F. Wat zal dat er mooi uit zien!

Groet van Ada de Wolf

Groep D

Wat genieten we toch van dit leuke thema! Elke dag worden er brieven rondgebracht in de klas. Er gallopeert een paard door de klas met daarop een jonkvrouw of een ridder met post voor de kinderen uit de klas. De tafel wordt gedekt en er wordt heerlijk gegeten in het kasteel. Maar het kasteel wordt ook verdedigd door dappere ridders. We vierden het paasfeest met elkaar. Ook aten we samen aan tafel een lekkere lunch! We hoorden de bijbelverhalen die horen bij het paasfeest en luisterden mooie liederen die daarbij horen! Binnenkort sluiten we het thema alweer af. Dit doen we op een feestelijke manier. De foto's hiervan zult u binnenkort te zien krijgen!

Hartelijke groeten van alle ridders en jonkvrouwen uit groep D en ook juffen Grietje en Rachel

Groep F

Deze week gingen de Bijbelverhalen over de opstanding en wat er daarna gebeurde. Altijd weer mooi om te vertellen en naar te luisteren. We hebben deze week gewerkt aan onze schatkistjes, niet alleen de buitenkant, maar ook de inhoud werd gemaakt. Het kasteel is nog steeds favoriet om in te spelen. Maar er wordt ook met andere dingen gespeeld zoals de auto's, de duplo, de kapla, de puzzels, de trein en het verfbord. Ook zijn de kinderen regelmatig een kleurplaat aan het kleuren. We hebben met Engels de kleuren besproken en een muzikles gehad over korte en lange klanken. Ook hebben we elkaar allemaal een complimentje gegeven. Dat is altijd fijn als je die krijgt. Volgende week hopen we dat juf Suzanne weer op maandag en dinsdag voor de groep staat.

Hartelijke groeten van juf Suzanne en juf Marian en alle ridders en jonkvrouwen van groep F

Groep 3a en 3b

We hebben afgelopen week stilgestaan bij de Opstanding van de Here Jezus! We luisteren naar de verhalen en kijken naar liederen over Pasen. Wat een geweldig feest is dat toch elke keer weer! Ook was de lunch erg gezellig. We hebben een beetje een rare week omdat we als 3b klas weer in quarantaine zijn. Gelukkig kunnen de kinderen online meedoen. Regelmatig zijn verkouden en moeten thuis blijven. Het blijft een rare tijd. Afgelopen week heeft juf Nienke de hele week les gegeven in groep 3b. Dat ging erg goed! We hebben inmiddels alle ouders gesproken! Fijn dat dit mogelijk was en we met elkaar konden nadenken over het onderwijs en wat nodig is voor uw kind. Ook zijn we nog bezig met het thema. We leren door de leesteksten, verhalen en filmpjes veel over de riddertijd. We lezen nu steeds meer. Elke morgen lezen we het eerste kwartier in ons leesboek. Ook lezen we in duo's en zo helpen we elkaar bij het lezen. We hebben een vast leesmaatje. We lezen zo aardig wat kilometers. Blijft u dat thuis ook doen! Tijdens de kanjertraining luisteren we naar het verhaal over een vogel. We doen oefeningen die ons helpen dingen te leren en te begrijpen. Woensdag 21 april is lopen voor water. Wilt u niet vergeten een gevulde waterfles (1,5 liter) mee te geven?!

Groetjes, Simone, Swanice, Diana, Ilse en Francis

Groep 4a en 4b

De weken zijn nog steeds een beetje vreemd... Eigenlijk iedere dag zitten er wel een of een paar kinderen in quarantaine. Gelukkig kunnen we elkaar wel even zien iedere ochtend! We kletsen dan even over hoe het gaat met elkaar en of we nog iets leuks hebben gedaan. Met sommige lessen kunnen we vanaf thuis gelukkig ook gezellig meedoen. In groep 4a is juf Mariska een poos ziek geweest... gelukkig kon juf Suzanne bij ons invallen en konden we gewoon naar school! Woensdag was de juf er gelukkig weer. Dat vonden we erg gezellig! Vorige week donderdag hadden we een paaslunch. We hebben heerlijk en gezellig met elkaar gegeten! Bij de Paasviering luisterden we naar liederen over Goede Vrijdag en Pasen. Niet meezingen is dan best lastig! We hebben zachtjes meegeneuried of fluisterend gezongen, dan konden we toch nog een beetje meedoen! We luisterden ook naar het verhaal over 3 bomen. Ze stonden met elkaar op een heuvel en hadden elk een eigen droom. De eerste boom wilde heel graag een schatkist worden, de tweede boom wilde een machtige boot worden die koningen over oceanen zou vervoeren en de derde boom wilde alleen maar op de heuvel blijven staan, om naar de hemel, naar God te wijzen. Van al die dromen kwam alleen niets terecht... De eerste boom werd een voerbak, de tweede boom een vissersbootje op een meer en de derde boom werd in stukken gezaagd en moest wachten. Uiteindelijk waren alle bomen wel gelukkig! De eerste boom mocht namelijk de grootste schat van de wereld dragen: het kindje Jezus! De tweede boom mocht de grote Koning Jezus zien die de storm stilde op het meer. En de derde boom vond het moeilijk om het kruis van Jezus te zijn, maar was wel gelukkig omdat hij naar de hemel mocht wijzen en Jezus mocht laten zien! Bij rekenen oefenen we vaak met sommen tot de 100. We worden er steeds beter in! $73-15$, $48+36$... meestal gebruiken we een getallenlijn om het uit te rekenen, maar we beginnen nu ook te leren hoe dat in sommentaal moet! Nu zijn we druk bezig met het maken van de toets van dit blok. Weet u wat een voorzetsel is? Wij intussen wel! We hebben het goed geoefend. Een voorzetsel hoort in het waar-deel en staat dan vooraan in het waar-deel. Je kunt het ook heel handig onthouden met een stoel! Gek ezelsbruggetje hè? Maar je kunt op de stoel, onder de stoel, naast de stoel, achter de stoel, tussen de stoel, bij de stoel en ga zo maar door! We zijn nog heerlijk aan het werk over het thema 'oceanen'. We hebben het al gehad over de noordzee en Antarctica. Vooral alle oceaandieren vinden we erg interessant! We hebben al een paar keer een kahoot-quiz gedaan. Wat was dat leuk! En zo leren we steeds meer over de oceaan! Aan onze weetjesmuur komen ook iedere keer meer weetjes. We staan regelmatig in de gang de weetjes te lezen. De juf moet ons dan wel eens roepen, zo interessant vinden we het!

Groetjes van groep 4A, 4B, juf Hanneke, juf Jennifer, juf Mariska en juf Suzanne

Groep 5a

Junglenieuws,

Langzamerhand vult de klas zich gelukkig weer met kinderen,. helaas missen we nog steeds een paar. Hopelijk kunnen zij ook weer gauw bij ons zijn. We hebben donderdag genoten van de paaslunch. Zo hebben we het feest gevierd van de opstanding van Jezus. Om de beurt mochten kinderen een deel van het paasverhaal voorlezen. Doordat dat de leestekst van de week was, lukte het goed om het mooi op toon voor te lezen. Deze week gaat onze leestekst over haaien. Dat past goed bij het thema van de oceanen. We krijgen donderdag biologieles. We zullen dan leren om zeedieren te sorteren.

De verkeersles gaat over verkeerstekens, zoals haaiantanden, de fietsstrook en het zebrapad. Vaak hoort bij een verkeerstekken een verkeersbord. Uit het raam kunnen we het bord "kijk, hier is een zebrapad" zien. Met de Kanjertraining hebben we de goede luisterhouding geoefend. De kinderen mochten elkaar iets vertellen. Je duo ging dan een slechte luisterhouding aannemen. Daarna besprak je hoe dat voelde voor de verteller. Daarna ging je laten zien bespreken hoe je een goede luisterhouding kon aannemen. Het woord VLORK hebben we ook weer even herhaald.

Tot zover de berichten uit de jungle.

Groeten van Annemiek

Groep 5b

Wat een gekke week hebben we achter de rug! Na een heerlijke paaslunch vorige week donderdag kreeg iedereen in het paasweekend te horen dat we allemaal in quarantaine moesten! We hopen dat iedereen toch nog een fijn weekend mocht hebben. De vele thuiswerkers doen hard hun best zien we: complimenten!! We hopen de meeste kinderen weer te zien as maandag. En voor de zieken: beterschap!! In de klas was het af en toe zo stil....gek hoor! Toch hebben we op school ook gewoon doorgewerkt, met hier en daar iets gezelligs tussendoor. Zoals bijvoorbeeld weer eens de rekenspelletjes spelen (zie foto's). Groep 5b gaat meedoen met wandelen voor water. U heeft hier al een mail over gehad.

Volgende week zullen we aan de kinderen uitleggen wat deze actie precies inhoudt en krijgen de kinderen spullen mee waarmee ze sponsoren kunnen regelen. Kunt u met hen meekijken en een beetje helpen? Ze hebben nu namelijk net iets minder tijd hiervoor...Met thema werken we zoals u weet over oceanen. Met biologie maken we een ecosysteem en ontdekken we de voedselketen van de dieren in de oceaan. Met aardrijkskunde hebben we het gehad over de watersnoodramp en hoe we onszelf tegenwoordig beschermen tegen het water. Bedankt voor alle materialen die u heeft verzameld: daar gaan we met kunst mee aan de slag! Het enige wat we nog kunnen gebruiken zijn plastic verpakkingen, zoals bijvoorbeeld een lege fles wasmiddel. Mocht uw wasmiddel (of afwasmiddel, schoonmaakmiddel, oid) op zijn, dan mag de verpakking mee naar school;)

Fijn weekend! Juf Wendy en juf Martine

Groep 6a

Wat een bijzondere week met al die zon en hagelbuien! April doet wat het wil, dat is wel duidelijk geworden. Afgelopen weken zijn we begonnen met het thema oceanen. We zijn deze week dan ook echt begonnen met het maken van een ecosysteem. Het gaat er ontzettend mooi uitzien!

Toen het zulk extreem weer was zijn we op zoek gegaan naar extreme weerberichten en hebben er zelf eentje gemaakt. We hebben ze gefilmd en er één groot journaal van gemaakt. Deze hebben we met elkaar in de klas al bekeken. De leuke beelden staan op Klasbord om ze nog eens te bekijken. Volgende week zullen we dit afronden en aan nieuwe vakken beginnen: kunst en geschiedenis. Ook deze lessen beloven weer erg leuk en leerzaam te worden met toneelstukjes, mooie creaties en een stukje verdieping in de tijd van vroeger. We blijven in het thema, want op woensdag 28 april gaan we wandelen voor water! We gaan 4 km wandelen met water in onze blauwe rugzak. Het doel is om zo veel mogelijk geld op te halen voor dit goede doel. Komende weken mogen de kinderen al flessen mee naar school nemen (gevuld) zodat we deze kunnen verzamelen. Meer informatie staat in het krantje wat de kinderen hebben meegekregen. Hebben jullie het bouw pakket al gevouwen tot een doosje?

Groetjes van de kinderen van 6A en juf Marthina, juf Karin en juf Femke

Groep 7a

Het was weer bijzonder, mooi en indrukwekkend om vorige week stil te staan bij het lijden en sterven van de Here Jezus. Wat een liefde, moed en geduld heeft Hij voor ons over gehad. Hij de straf, wij zijn liefde. Genade is; straf verdienen en een omhelzing krijgen! Zondag was het Pasen. In de afgelopen dagen op school hebben we hier ook over gehoord en over nagedacht. De dood is geen eindpunt meer, maar een doorgang naar God! We hebben ook met ons thema Oceanen onze schoendoos eco-systeem afgerond. Gisteren hebben we ze van elkaar bewonderd en van onszelf beoordeeld. Gaaf om te zien wat er allemaal is gedaan de afgelopen lessen. Deze weken halen we geld op voor de vluchtelingen in Colombia. We gaan wandelen voor water. Woensdag 28 april lopen we 5 km. met 5 liter in onze rugzak. We hebben inmiddels al meer dan 500 euro opgehaald met de klas. De teller online met de QR code staat op meer dan 1500,- Mooi dat deze actie zo goed loopt! ;) We hebben tot 28 april om sponsors te regelen.

Hartelijke groet van groep 7A en meester Gert.

Groep 7b

Tijd voor nieuws uit groep 7b. Er wordt onwijs hard gewerkt in deze groep. Afgelopen week hebben we een blok afgesloten van rekenen en spelling. Naast het harde werken genieten we ook erg van een spelletje. Levend museum is toch wel het meest gespeelde spelletje. Ook zijn we druk bezig met ons thema oceanen. We hebben al veel geleerd en gemaakt. Zo zijn de kinderen bezig geweest met het maken van een schip. U kunt denken aan een vikingschip, een kogge, een cruiseschip en een VOC-schip. Vandaag hebben we onze eerste les kunst. We houden u op de hoogte via Parro.

28 april gaan we wandelen voor water. We lopen die dag 5 km met 5 liter water op onze rug. Door vooraf sponsors te zoeken hopen we zoveel mogelijk geld op te halen voor de vluchtelingen in Colombia. Door onze actie krijgen ze schoon drinkwater en goede wc's. De kinderen hebben afgelopen dinsdag alle materialen mee naar huis gekregen. Op naar een mooi bedrag!

Met hartelijke groet, Marleen van Hemert

Groep 8b

Wat een bijzondere weken hebben we achter de rug. Bovenal omdat we stil mochten staan bij het lijden, sterven, maar vooral de Opstanding van Koning Jezus. Wat is het gaaf om met de kinderen door te praten over wat dit voor ons betekent. Jezus Leeft, Hij is Koning, Hij regeert en wij zijn Koningskinderen. Leven in dat Koninkrijk, nu al en voor eeuwig. Daar worden we stil van. Tegelijkertijd merken we ook dat het volmaakte koninkrijk nog niet in zijn volheid aanwezig is. Soms ook in hoe we met elkaar omgaan. Bijvoorbeeld in de groepsapp. Soms typen kinderen niet handige dingen, maar soms word je dan ook finaal de grond in geboord. Best heftig, maar ook goed om met elkaar te bespreken. Het zou fijn zijn wanneer u ook soms over de schouder van uw zoon of dochter meekijkt.

Het was ook bijzonder omdat we op een geweldig gezellige manier de verjaardag van juf Marielle en juf Christi mochten vieren. Wat een feest kan deze groep daarvan maken zeg. Allereerst was de versiering al enorm, maar vooral de bijdrage in stukjes, quizen, taart, cadeaus enz. was overweldigend. Dank ook aan alle ouders die hierin meegedacht en gedaan hebben.

En dan in het Paasweekend binnen moeten zitten en op woensdag met 8 kinderen in de klas zitten. Ook dat is bijzonder. Ook wij hebben het nu meegemaakt. Maar o wat bijzonder ook dat tot nu toe geen enkele andere leerling uit onze groep is besmet. Daar zijn we dan weer heel dankbaar voor.

Inmiddels hebben alle kinderen hun voorkeur voor hun rol opgegeven. Komende weken mogen ze auditie doen voor hun rol. Echt heel leuk om te zien hoeveel acteertalent er in deze groep zit.

Naast dat we liters omzetten in kubieke maten, bedrijvende zinnen omzetten in lijdende zinnen, werken we ook nog steeds over 'oceanen'. We leren over allerlei aardrijkskundige aspecten, zoals de watersnoodramp, dijken ed., maar ook over de geschiedenis op de oceanen. Ontdekkingsreizen die gemaakt werden, het leven aan boord van een schip. We hebben zelfs een les online van het Rijksmuseum gevolgd over o.a. de VOC en WIC. Ontzettend boeiend allemaal en ze zijn nu actief aan het schrijven aan een dagboek van een kind wat een ontdekkingsreis meemaakt. T.z.t. hopen we dit verhalenboek met u te delen. Nou u leest het wel. We maken heel wat mee. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, mail of belt u gerust!

Hartelijke groet namens juf Marielle, juf Anita en juf Christi