



't Wegwijzertje

AGENDA

Maandag 26 april

- Studiedag, alle kinderen vrij

Dinsdag 27 april

- Koningsdag, alle kinderen vrij

Maandag 3 – vrijdag 14 mei

- Meivakantie

Het volgende WW'tje verschijnt op 21 mei

VAN HET MANAGEMENT

De meivakantie staat voor de deur. Het zonnetje beginnen we steeds weer wat vaker te zien en ik word daar altijd ontzettend blij van. Veel mensen trekken er lekker op uit, op de fiets of aan de wandel. Je kan het voorjaar een soort van ruiken. Een goed vooruitzicht om, na volgende week, heerlijk twee weken vrij te zijn en hopelijk van stralend, mooi weer te kunnen genieten.

Ik denk dat we allemaal wel wat rust en ruimte kunnen gebruiken. Afgelopen weken is er weer ontzettend veel werk verricht. Bij de meeste kinderen gelukkig gewoon op school, maar bij sommige leerlingen is er ook vooral thuis hard gewerkt aan school. De kinderen van de groepen 8 hebben afgelopen week de eindcito gemaakt. Dat zijn drie ochtenden keihard werken. Alle toetsen zijn afgerond en achter de rug. Dat werd donderdagmiddag natuurlijk even met elkaar gevierd.

Vandaag hebben we de koningsspelen. De kinderen gaan allerlei spellen doen, er is vossenjacht in de bovenbouw en we ontbijten met elkaar. Gezellig om deze dag met elkaar te beleven.

Aankomende maandag hebben we als team weer een studiedag op het programma staan. We gaan deze dag bespreken waar we staan in onze ontwikkelingen in ons onderwijs. Een aantal plannen hebben door alle corona maatregelen wat vertraging opgelopen en andere plannen hebben zich mooi ontwikkeld. We gaan deze dag plannen opstellen over hoe nu verder. Mooi om als team hierover te kunnen praten met elkaar en heldere richting te hebben.

Dinsdag is het Koningsdag en zijn de kinderen dus nog een dag vrij. Het zal een andere Koningsdag worden dan we gewend zijn. Hopelijk wordt het alsnog een stralende, mooie dag!

Ik wens iedereen een heerlijk weekend!

Marlies Zwaan

Kernwaarde Verantwoordelijkheid

Deze maand is de waarde verantwoordelijkheid aan de beurt. Groep 4a heeft dit groepswerk erbij gemaakt. We hebben voor het bijbel verhaal "De weduwe van Sarfath" gekozen, omdat je in dit verhaal ziet dat de weduwe haar verantwoordelijkheid neemt. Ze zorgt voor haar zoon en gaat ook voor Elia zorgen. Met het laatste beetje meel en olie gaat ze brood bakken voor Elia en haar zoon. In haar verantwoordelijkheid die ze neemt, gelooft ze de woorden van de Heere gesproken door Elia, dat het goed zou komen en er genoeg eten zou zijn. Mooi om zo in onze verantwoordelijkheden die we hebben in het dagelijks leven de woorden van onze God te geloven en op Hem te vertrouwen. Hij is erbij. Zijn Naam betekent immers : "Ik zal er zijn!"



Paas-ommetje langs de Devel verlengd

Het Paas-ommetje gaat als een lopend vuurtje. Vanwege het succes hebben we besloten om het te verlengen tot Pinksteren! In deze tijd waar door coronamaatregelen veel dingen nog niet mogelijk zijn, biedt stichting Kerken in Zwijndrecht een leuk ommetje aan. Het is een mooi seizoen voor een wandeltocht langs de Devel. We hebben daarom een leuke route uitgezet. Tot en met maandag 24 mei kun je deze leuke wandeling langs de Devel op eigen gelegenheid maken. Ga jij ook op pad en kun jij de code kraken? Gezellig met iemand anders, met het hele gezin, of juist alleen. Tijdens de wandeling kom je posters tegen met een inspirerende vraag waar je (met elkaar) over na kunt denken. Via QR-codes onderweg krijg je toegang tot filmpjes en word je persoonlijk toegesproken door Lisanne en Femke die de tocht hebben uitgezet. De routekaart is te downloaden via www.kerkeninzwijndrecht.nl/paas-ommetje. Meer weten? Ga naar de site voor meer informatie! Alvast heel veel loop plezier!



Groep A

De laatste nieuwtjes. Met de toegestuurde foto's is er al een heleboel verkapt.

- We hebben deze weken een stagiaire in de klas : Judith. Heel handig en gezellig om extra handen in de klas te hebben voor het begeleiden van werkjes en spelletjes, veters strikken, vastlopende ritsen los trekken en nog veel meer.
- We hebben ook nog even aandacht gegeven aan de komende Koningsdag :
- Wie is de koning, hoe heet de koningin, hebben ze ook kinderen? Hoe ziet de Nederlandse vlag eruit? Wanneer mag je die laten wapperen? Enzovoort. Verluchtigd met foto's van het koninklijk gezin.
- We moeten afscheid gaan nemen van ons kasteel en alles wat daarbij hoort. Best jammer, elke dag waren er weer ridders en jonkvrouwen actief in het kasteel. En vooral de ridders werden steeds slagvaardiger.
- We ronden het thema donderdag af met een riddertoernooi, dan kunnen ze hun vaardigheden laten zien.
- We hebben een gezellige Wandeling voor Water gehad voor het goede doel. Een prachtige lange slinger van kinderen met blauwe tasjes op hun rug, die dapper doorliepen. Ik ben trots op jullie, want zo'n liter water gaat wel steeds zwaarder wegen op je rug! En het was juist de bedoeling om dat te ervaren en daarbij te denken aan kinderen die dit dagelijks moeten doen om aan water te komen.
- Met de Bijbelvertellingen zijn we bezig met het begin van Jezus' werk op aarde : de roeping van zijn discipelen en z'n eerste verkondigingen, confrontaties en wonderen.
- Donderdag ook weer een feestje : Anne-Lynn wordt 5 jaar, gefeliciteerd!
- De laatste week voor de meivakantie is gauw voorbij : 2 dagen school.
- We gaan maandag als onderbouwteam o.a aan de slag met de voorbereiding van ons laatste thema van dit schooljaar.

Groet van Ada de Wolf

Groep B

Eindelijk, na heel veel weken weer een stukje van groep B. Mijn excuses, ik vergat het elke keer.

Wat een rare week. We waren steeds met maar zo weinig kinderen, 16 of 17 per dag. Ik was steeds op zoek naar de rest van de kinderen, terwijl die ziek of verkouden thuis zaten. Hopelijk is iedereen er volgende week weer! Beterschap in elk geval. Deze week hebben we de laatste dingen gedaan rond het kastelthema. We hebben oa een tekening gemaakt van wat we het allerleukste vonden van dit thema. We hebben ook nog wat spelletjes gedaan met de dobbelstenen. Sommige kinderen vonden dit wel heel leuk en gingen met een hele stapel spelpapieren naar huis. Maandag hebben we tijdens de gymles geoefend voor het riddertoernooi. Met de Bijbelverhalen vertellen we nu over het begin van Jezus' optreden op aarde, We hebben dit thema de volgende woorden geleerd: m-uu-r, v-uu-r, r-oo-k. Inmiddels kennen we de cijfers t/m 12. Woensdag hadden we wandelen voor water. Dat was heel gezellig, met z'n allen lopen met een fles water in de rugzak. Sommige kinderen waren wel een beetje moe, maar iedereen heeft het gehaald! Dat was leuk, want dan mocht je je tas houden. Bij terugkomst in de klas werd er eerst stevig gedronken uit onze meegesjouwde flessen. Daarna kregen we ook nog een lekker ijsje. Donderdag hadden we het riddertoernooi. Wat was dat leuk, allemaal heel de dag verkleed als ridder of jonkvrouw!

De ridderspelletjes op het plein waren ook heel leuk en aan het eind hadden we ook nog de optocht om de school. We hebben ervan genoten. En nu is het thema kastelen, ridders en jonkvrouwen dus echt voorbij. Ons eigen kasteel in de klas wordt weer afgebroken. De werkjes en foto's van dit thema worden binnenkort weer in het plakboek gedaan. Heeft uw kind zijn plakboek nog thuis? Wilt u die dan woensdag meegeven? Woensdag en donderdag hebben we dan een paar dagen zonder thema, daarna is het lekker vakantie en na de vakantie beginnen we met een nieuw thema. Maar eerst maandag een lekkere vrije dag, omdat het studiedag is en dinsdag omdat het dan koningsdag is. Veel plezier allemaal.
Groetjes, juf Yvonne, juf Rachel en juf Rianne

Groep C

Deze week waren we weer compleet als klas en dat was genieten. De lente komt eraan en dat merken we, de kinderen noemen vaak als dankpunt het buitenspelen, en met dit weer is dat heel goed te begrijpen! Zo maakten de jonkvrouwen laatst ook een picknick klaar om buiten het kasteel te genieten onder het genot van muziek. En natuurlijk kwam ook de troubadour langs! Wat een feest. Het fijne aan die weken na de drukte van pasen en nu zo net voor de drukte van deze week is dat we veel extra tijd hadden om met kleine groepjes en individuele leerlingen wat extra aandacht konden bieden op gebieden waar ze behoefte aan hebben. We hebben het in de bijbelverhalen over het vroege leven en begin van Jezus werk, als 12 jarige in de tempel, gedoopt door zijn neef Johannes, beproefd in de woestijn en hoe Hij in de synagoge de woorden van God sprak uit de boekrol. En vandaag hadden we het over hoe de eerste 5 discipelen geroepen werden. Als juf denk je dan: zouden ze dit allemaal wel zo interessant vinden als de meer 'bewogen' verhalen die we net hebben gehad. Maar hun nieuwsgierigheid is verrassend! Ze hebben vandaag ijverig de namen van de discipelen geprobeerd te memoriseren en we hebben het meer van Galilea opgezocht op het internet, reuze interessant.

Met hartelijke groet van Juf Tjitske en juf Lisan

Groep D

We zijn heel blij dat we deze week weer met alle kinderen op school waren. Maandag hebben we een echte feestjesdag gehad: Aron en Jheddy vierden hun verjaardag. En Geert mocht trakteren omdat hij een broertje heeft gekregen. Alle 3 van harte gefeliciteerd hoor! Woensdag mochten we met z'n allen wandelen voor water. We hebben gezien hoe het in Afrika gaat. De kinderen gaan 's morgens voordat ze naar school gaan eerst een eind lopen om water te halen. En dat water is meestal niet echt schoon. Wat mogen we dankbaar zijn dat bij ons zomaar schoon water uit de kraan komt. Onze groep heeft al €700 opgehaald aan sponsorgeld. We willen alle papa's, mama's, opa's, oma's, ooms, tantes, burens en alle anderen daar hartelijk voor bedanken. We hebben het thema donderdag afgesloten met een riddertoernooi en een optocht van ridders en jonkvrouwen. Het kasteel wordt afgebroken, de spullen worden weer mee naar huis genomen. Volgende week zijn de kinderen maandag en dinsdag vrij. Woensdag en donderdag mogen ze weer naar school. Voor nu een fijn weekend. En volgende week een leuke koningsdag.

Hartelijke groeten van alle ridders en jonkvrouwen en hun juffen Rachel en Grietje

Groep E

Wat een super gezellige dagen hebben we gehad, een mooie afsluiting van het thema kastelen, ridders en jonkvrouwen. De koningin is geweest en ze heeft gezegd dat ze weer zelf in het kasteel gaat wonen, dus we ronden het thema af en vertrekken uit het kasteel. En wat hebben we genoten van de ridderspelletjes en de optocht in onze kleren. We kijken terug op een leuk thema, waar alle kinderen van hebben genoten. Het nieuwe thema wordt, ik bouw een hut/huis. Het is een van de onderwerpen waar we komende maandag op de studiedag over gaan praten. We zijn trots op de kinderen, wat hebben ze goed gelopen met water in hun rugzak. Heel fijn dat we op deze manier bezig zijn geweest met het tekort aan water in Colombia en we zijn blij met het geld wat er bij elkaar is gelopen!

De Bijbelverhalen gaan over het leven van Jezus op aarde, komende week vertellen we dat Jezus begint met Zijn werk als Zoon van God. Volgende week een gebroken week met nog 2 dagen school en daarna is het tijd voor vakantie. Voor iedereen een fijn weekend, een leuke koningsdag en alvast een goede vakantie!

Hartelijke groet, Arjanne en Barbara

Groep F

Deze week is onze groep weer met één leerling gegroeid! Wat leuk, het wordt steeds gezelliger in groep F! We hebben spiegels gemaakt, waarin de jonkvrouwen en ridders zichzelf kunnen zien. De opdracht voor de rand was om plakfiguurtjes in verschillende kleuren telkens om en om op te plakken... dat was nog best wel lastig af en toe!

Wist u dat ridders ook brieven naar elkaar sturen? Soms moeten er belangrijke dingen aan elkaar worden geschreven, bijvoorbeeld over gevaarlijke draken. Met elkaar schreven we een mooie brief!

En natuurlijk deden we deze week mee aan de sponsoractie van 'wandelen voor water'.

Allemaal met een rugzak met 1 liter water erin en dan best wel een eindje lopen. Maar we hebben het allemaal gehaald en als beloning kregen we een lekker ijsje.

Op donderdag hadden we het riddertoernooi. De kinderen hebben laten zien dat ze goed met pijl en boog kunnen schieten, dat ze een riddergevecht kunnen houden, dat ze kunnen ringsteken en dat ze de toren kunnen beklimmen, knap he? Omdat ze dit allemaal konden kreeg iedereen een ridderdiploma.

's Middags keken we met zijn allen een filmpje terwijl we de snoepjes uit onze schatkistjes opaten.

Aan het eind van de dag hebben we met alle kleutergroepen in een optocht gelopen rondom de school.

Dat was een mooi gezicht, al die ridders en jonkvrouwen!

En we hebben een geheimpje... we hebben een cadeautje voor mama gemaakt, omdat het bijna Moederdag is! We verklappen niet wat het is, het moet een verrassing blijven!

Riddergroeten van groep F en juf Suzanne en juf Marian

Groep 3a en 3b

Zo, de vakantie staat al weer bijna voor de deur. Het ridderthema zijn we aan het afsluiten. We hebben een combinatie gedaan van de koningsspelletjes en een riddertoernooi, dat was erg gezellig! We hebben met elkaar buiten op het plein geluncht, met gezonde rood, wit, blauwe en oranje dingen. Ook hebben we ridderspelletjes gedaan zoals ringsteken en de toren beklimmen.

Ook hebben we de afgelopen week de actie 'Wandelen voor water' gehad. Zo hebben we een beetje kunnen voelen hoe het was om met water te wandelen, zoals kinderen doen in landen waar er geen water uit de kraan komt. Veel kinderen vonden het best wel vermoeiend! Maar ze hebben het goed gedaan! In de klas hebben we ook bezoek gehad van een troubadour, dat was erg leuk! We hebben ook gelezen en geschreven over de troubadour en over ridderfeesten.

Volgende week hebben de kinderen op maandag en dinsdag vrij. Daarna gaan we nog 3 dagen naar school en dan is het vakantie! Het is belangrijk als u in de vakantie ook elke dag met uw kind blijft lezen. Zo houden ze het bij en zakt het niet weg.

Groetjes, Francis, Ilse, Simone, Diana en Swanice

Groep 4a en 4b

Wat geweldig was het om samen de actie Wandelen voor water te doen. Het was best een eindje lopen, maar we hebben het gehaald! Super, hoeveel geld er al opgehaald is. Heel erg bedankt voor alle aanmoediging en hulp daarbij. In de klas hebben we allerlei filmpjes gezien over de actie en over waarom water zo belangrijk is. En wat er gebeurt als je geen schoon (drink) water hebt. Heel leerzaam! Één van de bijbelverhalen ging ook over water. We zijn bij de vertellingen bij de profeten Elia en Elisa.

Zo mochten we onder andere vertellen over het wonder wat zij mochten doen bij de Jordaan. Als je er goed bij nadent is het toch onvoorstelbaar....! Zo hebben we weer kunnen zien, wat een machtige God wij hebben! Met rekenen zijn we bezig met het rekenen op de getallenlijn. Het gaat dan om sommen als $47 + 36 =$ en $86 - 19 =$. Doordat dit een aantal stappen vergt, vinden veel kinderen dit best lastig.

Maar....oefening baart kunst, dus we gaan gewoon door!

We hebben met taal verder geoefend met zelfstandig naamwoord, lidwoord, bijvoeglijk naamwoord, werkwoord en voorzetsels. Ook hebben we het nog gehad over het draaien van een (telefoon)nummer.... en het opleggen van de hoorn....Hoezo heet dat 'draaien' en wat is de 'hoorn'?? Tja en dan voel je je toch wel oud hoor. Maar hier kwam dan toch die oude bewaarde grijze telefoon met snoer van pas....kijk, zo ging dat vroeger. Verder zijn we nog druk bezig met het thema. Zo hebben we allerlei soorten vis geproefd. De zalm en makreel viel vooral in de smaak. Sommigen kregen er geen genoeg van.

Deze week ging de leestekst weer over plastic soep. Samen hebben we nagedacht, hoe wij ervoor kunnen zorgen dat er niet meer plastic in de natuur terecht komt. Bijvoorbeeld door minder plastic spullen te kopen, of door zelf plastic op te ruimen als je iets ziet zwerfen; sommige kinderen gingen hier in de pauzes mee aan de slag. Toppers zijn het. Sommige kinderen probeerden apparaten of systemen te bedenken waardoor de plastic soep verminderd kan worden. Goed, dit was het weer voor nu. Wensen wij iedereen een heel fijn weekend toe. *Alle kinderen van groep 4a, 4b, juf Suzanne, juf Mariska, juf Jennifer en juf Hanneke.*

Groep 5a

Junglenieuws,

In onze klas staan nu dozen met prachtige oceanen. Daarin zijn 5 diersoorten uit de voedselketen te zien. En er is iets van vervuiling te zien én een zoekplaatje. Aan de buitenkant van de schoendozen staan informatiebriefjes over de dieren. De oceanen zijn echt supergaaf geworden. Iedereen deed heel goed zijn best. We zijn schattend aan het rekenen. We ronde prijzen af op hele euro's of we ronden getallen af naar tientallen. Ook bespreken we situaties wanneer het handig is om af te rond en wanneer juist niet. Woensdag: wandelen voor water. Denkt iedereen eraan om flessen met 4 liter water mee te nemen? Nu ik dit schrijf is alles in volle verwachting van de koningsspelen....We hebben er superveel zin in! *Groeten van Annemiek*

Groep 5b

Wat een feestelijke week was het toch!! Eerst vierde juf Wendy op dinsdag haar verjaardag en op vrijdag hebben we een heerlijke koningsspelen - dag gehad! Dinsdag was een dag vol feestelijke verrassingen. Aan het eind van de dag vroegen de kids: "huh? Is de dag nu al voorbij?!?" Ja jongens, de dag vliegt voorbij als je het leuk hebt;)! Tussen het feesten door hebben we ook nog gewerkt, hoor! We hebben met biologie ons ecosysteem afgemaakt en met aardrijkskunde hangen onze posters in de aula. We leren zo veel over de oceaan! Na de meivakantie zullen we ook nog kijken naar kunst binnen het thema oceaan en ons verdiepen in de geschiedenis van en met de oceaan! Denkt u as woensdag aan het water? In een eerder bericht gaf ik aan dat ze 1,5 liter mee moesten nemen, maar dit klopt niet. Ze mogen 4 liter meenemen en graag op de flessen hun naam;)! En ze lopen 4 km. Helaas kunt u er niet bij zijn, maar ik zal foto's maken en delen via parro.

Groep 6a

Het is alweer bijna vakantie! Nog een (feest) week te gaan! Maandag is het studiedag en zijn de kinderen vrij. Dinsdag is het koningsdag. Dat zal er waarschijnlijk ietsje anders uit zien, maar maak er een feestelijke oranje dag van! Woensdag is het dan zover! We gaan wandelen voor water. We lopen 4 km met 4 liter water in onze rugtas. Nog geen flessen water mee naar school gekomen? Woensdag is de laatste kans! Het lijkt lekker weer te worden, dus dat is een goed vooruitzicht! Na de vakantie gaan we het huiswerk weer goed oppakken. Op maandag leveren we spelling in, op woensdag rekenen.

Afgelopen tijd is dat er soms een beetje bij ingeschoten. Inmiddels zijn juf Marthina en juf Femke alweer een paar weken in de klas. Ze moesten even wennen aan de gewoontes en regels van de groep, maar dat gaat steeds beter. Ook de kinderen moesten even wennen aangezien niet alle juffen helemaal hetzelfde zijn. De sfeer in de groep is prettig en de leerlingen helpen ons hartstikke goed!

We wensen jullie alvast een fijn weekend en een leuke koningsdag!

Groetjes van de kinderen van 6A en juf Marthina, juf Karin en juf Femke

Groep 6b

Wat hebben we elke ochtend heerlijk de zon in het lokaal. Tijdens het lezen laten we dan het zonnenscherm nog lekker even omhoog. Daarna gaat het scherm naar beneden, anders kunnen we het bord niet zien. Nog een paar dagen naar school en dan lekker vakantie.

Er wordt hard gewerkt in de groep. Afgelopen week zijn we gaan discussiëren: een stelling, een voorzitter, argumenten, een gezamenlijk standpunt en dan als groepje tot een conclusie komen. Knap hoor! De één laat zich makkelijker overtuigen dan de ander, dat leidde tot een verhitte discussie.

We hebben met Kanjer weer eens gepraat over pesten. We keken naar de clip van Snelle en een video van hem als hij een school bezoekt. Mooi om daar met elkaar over door te praten. Wat doe je als je eenzaam voelt? Je kunt een maatje opzoeken, naar je ouders gaan of naar de juf, je kunt het ook in je geheimschrift schrijven. En als je dan het gevoel hebt dat niemand naar je luistert, dan kun je een briefje in de brievenbus dus die in de aula staat, meester Gert is de vertrouwenspersoon, hij gaat dan met je praten. En dan vandaag Koningsdag, u hebt vast al foto's gezien op klasbord.

Nu een lekker lang weekend, geniet van elkaar!

Groetjes van Willemieke en Annelies

Groep 7a

Vandaag hebben we flink feest gevierd met elkaar! Het was een hele gezellige dag. We zijn eerst gestart met een heerlijk ontbijt. Vervolgens hebben we gedanst op heel veel liedjes van Kinderen voor kinderen van voorgaande jaren. Zelfs het liedje/dansje toen de klas nog groep 1 was. Ook hebben we op het plein een renspel gedaan en we hebben Vossenjacht gedaan! Leerlingen van groep 8 waren verkleed en liepen door de wijk. Wij moesten ze zoeken en dan kregen we een letter. Daar moesten we een woord mee maken. Gisteren hebben we de eerste les gehad van Wonderlijk gemaakt. Over hoe het lichaam er vanbinnen uitziet. Dus over de baarmoeder/eierstokken/zaadleider enz. Het was best bijzonder om het zo met elkaar te bespreken en ook getekende plaatjes erover te zien. Toch was het erg mooi om met elkaar ons te verwonderen hoe God alles zo wonderlijk heeft gemaakt. Een aantal kinderen hadden dit onderwerp thuis ook al besproken met vader of moeder. Fijn dat dat gesprek over dit mooie, maar ook kwetsbare onderwerp juist ook thuis plaatsvindt. Maandag is er een studiedag en zijn de kinderen vrij. Ook dinsdag is een vrije dag i.v.m. Koningsdag. Woensdag gaan we weer naar school en gaan we Wandelen voor Water! 5 kilometer met 5 liter water. Diegene die op school nog geen 5 liter hebben, moeten dat woensdag meenemen naar school. We hebben als klas inmiddels al ruim 1300,- opgehaald! En als school staat de teller inmiddels met de QR code op ruim 6700,-!

Hartelijke groet van groep 7A en meester Gert.

Groep 7b

Vorige week zijn we voor thema gestart met het vak kunst. Eerst zijn we in een schilderij gedoken en hebben toen ons eigen schilderij gemaakt.

Vervolgens hebben we een mythe gehoord en zijn we daarna zelf aan de slag gegaan met een zelfverzonnen toneelstuk of verhaal. Deze week leerden we over plastic soep en creëren we ons eigen fantasiedier van plastic afval. Heerlijk om te zien hoe iedereen zijn/haar creativiteit hierin kwijt kan! Met de bijbelverhalen hoorden we meer over het werk van de Heilige Geest, de eerste gemeente en het belangrijke werk van de discipelen. Mooi om te weten dat God met Zijn Geest altijd bij ons is en ons helpt om meer over Hem te weten te komen en ook over Hem te vertellen!

Volgende week donderdag is het theoretisch verkeersexamen. We hebben hier al hard voor geoefend. Zo hebben we bijvoorbeeld online oefenexamens gemaakt. Nu mogen we eerst genieten van een heerlijk lang weekend, door de studiedag en koningsdag. En daarna is het alweer bijna vakantie.

Wat vliegt de tijd!

Een gezegend weekend! Marleen en Hannah

Groep 8a

De afgelopen week was het dan zover: de cito eindtoets! 3 ochtenden hard gewerkt aan taaltaken, rekenen en wereldoriëntatie. Er is hard, geconcentreerd en serieus gewerkt, zoals te zien is op de foto. Het fijne is wel dat we al een plek hebben op de middelbare school en dat ons niveau niet meer naar beneden kan worden bijgesteld. Natuurlijk zijn we met elkaar wel heel benieuwd of de uitslag (half mei) is wat we verwachten en wat bij ons past. En tegelijk weten we ook: dit is maar zo'n klein stukje van wie we zijn; al onze andere kwaliteiten en talenten worden niet getoetst in een eindtoets.

Bijna alle presentaties zijn gehouden. We hebben er nog 4 te goed; 2 vóór en 2 ná de meivakantie. Voor veel kinderen toch echt heel spannend om zo voor de klas te staan en je verhaal te doen! Dit laat des te meer het belang van presenteren zien. Ook erg leuk om te zien hoe verschillend er wordt gepresenteerd, maar ook hoe goed op niveau veel kinderen dit doen en welke moeite er wordt gedaan om spullen (of zelfs dieren!) mee naar school te krijgen. De klas luistert goed, stelt vragen waardoor te merken is dat er goed is geluisterd en aan verschillende tips en tops hebben de kinderen dan ook weer wat.

Afgelopen week hebben we alle rollen voor de musical ook definitief te horen gekregen; fijn dat dit nu helemaal rond is voor onze groep! Dat was op verschillende plekken nog wel een puzzel, omdat er 28 rollen geschreven zijn, maar wij met 30 kinderen zijn. Hier en daar wordt er nog wat aangepast aan tekst en daarna kunnen de boekjes uitgeprint worden, zodat we in de meivakantie onze tekst uit het hoofd kunnen gaan leren. Na de meivakantie gaan we dan écht starten met acteren, kleding en attributen verzamelen en natuurlijk het decor. We hebben er zin in!

Groetjes van groep 8a en Daniëlle en Mirjan

Groep 8b

Yes! Dat hebben we gehad. De eindcito! Wat een kanjers. Ze hebben echt heel hard gewerkt, maar nu is het dan ook klaar. Gelukkig zijn we veel meer dan dat we op een cito kunnen laten zien. Maar toch goed om hopelijk bevestigd te zien krijgen op welk niveau je zit en voor de school om een beeld te krijgen van het uitstroomniveau. Donderdagmiddag hebben we heerlijk de cito week afgesloten in het Noordpark. Daar werden we beloond met een heerlijke snack. Dat was een aangename verrassing. Erg leuk om te zien hoe de kinderen zich in het Noordpark vermaken. Allemaal op hun eigen manier, maar niemand staat alleen! Echt waardevol! En dan nog de Koningsspelen. Wat hebben onze vossen, reporters en geheim agenten het goed gedaan. Gaaf om te zien hoe ze ook met de kinderen uit lagere groepen omgaan. Ondertussen oefenen we natuurlijk flink voor de musical. Nu de rollen verdeeld zijn moeten sommige kinderen flink aan de bak, want de tekst moet je na de meivakantie uit je hoofd kennen.

Gelukkig zijn er ook al vele die het nu al uit hun hoofd kennen. Alvast voor in de agenda's; donderdagavond 8 juli hopen we dat groep 8b de musical voor u als ouders op kan voeren in theater Cascade. Volgende week nog een paar daagjes naar school en dan heerlijk vakantie vieren. Geniet er enorm van allemaal!

Hartelijke groet vanuit groep 8b